

## AKTUELLT ANSIKTE Bubu Munshi Eklund



**Vid pappas tavla.** Bubu Munshi Eklunds far, Sri Annada Munshi, har målat bröllopsbilden med dottern och svärsonen. Bilden visar rituelen när brudgammeln strör rött pulver i brudens hårbotten, "som att byta ringar". Vid sidan om tavlan hänger tre Androzj Ploski-akvareller i mitten ett

porträtt av Bubu, högst upp favoritplatsen Lundagård och nederst sonen Daniel. Till höger syns hennes harmonika.

# Livet har ramats in av konst

**Lund.** Hon har levt halva sitt liv i ett konstnärshem i Calcutta och halva i ett gårdshus i centrala Lund. Bubu Munshi Eklund trivs där hon är. Men besöken i Indien känns alltid för korta.

Att hon är en profil i sin stad har Lundatecknaren Androzj Ploski uppmärksammat. Hans porträtt av Bubu Munshi Eklund trängs med andra verk på väggen i vardagsrummet där familjen Munshi-Eklund bott sedan 1983. Då har maken Lars berne över tröskeln in i ett nytt liv och de kom till Sverige efter att ha frist ett tre dagars hinduiskt bröllop i Calcutta, med start på julafton.

När vi kom till Lund var det ljusstakar i alla fönster. Det var så vackert, berättar Bubu Munshi Eklund och bildelar i album med bröllopsbilder och tidningsklipp.

Hennes första möte med

snö uppmärksammades i tidningen. Arbetet där maken som är journalist arbetade då.

**Bubu Munshi Eklund** växte upp långt ifrån vistriga landskap, i Calcutta (eller Kolkata som är stadens officiella namn) i Västbengalen nära gränsen till Bangladesh. Barnsdomen präglades av musik och konat. Pappan var en känd konstnär och grafisk formgivare som bland annat på 1930-talet ansvarade för en annonskampanj för att få indier att dricka te, och mamman spelade sitar när hon inte tog hand om sina sio barn.

Bubu Munshi Eklund och hennes sysskonik privatlektioner i släng och ma-

## FAKTA

### Bubu Munshi Eklund

- **Gör:** Barnskötare.
- **Bor:** i två hcp-släpna lägenheter i gårdshuset nära Vikfriskolan i Lund.
- **Familj:** Maken Lars Eklund, barnen Mattias, Marie och Daniel. "När barnen var små följde de med mig till kören, därför är alla musikala idag".
- **Intressen:** Klän, umgänge med vänner och gravar, matlagning och att fira indiska högtider.
- **Aktuell:** Fyller 60 år den 11 mars.
- **Färd:** På sommarsäsongen i Mågelhem i skogsmar.

sik och som sexåring lärde hon sig spela harmonium, ett instrument som har följt med henne genom livet.

– Det var en underbar tid. Vi bodde på fjärde våningen och hade middagar och färd högtider på taket.

**Tidigt fastnade hon** för Nobelpristagaren Rabindranath Tagores tonsatta dikter och gick en musikutbildning på universitetet Rabindra Bharati som är uppskallat efter honom. Medan hon arbetade som sängpedagog och gav privatlektioner planerade journalisten Lars Eklund på andra sidan jorden en resa till Indien. Genom familjen Munshis vänner i Göteborg fick han adressen till "Kingdom of Heaven" som Bubu Munshi Eklund för Sri Annada Munshi kallade dems hem i Calcutta.

– Min pappa menade att det inte är någon skillnad mellan Jesus, Muhammed och Krishna.

Den 11 maj 1983 möttes Lars och Bubu för första gången i lägenheten där hon då bott hela sitt liv.

– Han fastnade direkt och kom tillbaka dagen efter. Han sa till fotografen och reskompisen Helge Rubin: "Jag måste träffa Bubu igen", berättar Bubu Munshi Eklund förtjust och ropar in mot köket där maken sitter föregjuten i en tidning.

– Var det inte så, Lars?

Han höv inte och hon försätter berättar.

– Han kom flera gånger och jag bjöd honom på citronsaft. Jag tyckte att han var gullig. Vi åkte iväg på konserter. Så småningom frågade han om jag ville gifta mig med honom. Jag sa att han fick friga min pappa. Det gjorde han och det gick bra.

**Nyligen har Bubu Munshi Eklund** gjort i Sverige var att Lisa svenska. Hon gick en intensivkurs med utvärderande kommunalrådet Tove Klette som lärare och blev

# och musik

sig för ett par veckor sedan i Delhi. Dottern Marie, som mellanandrar i Lund mellan Indien och Berlin, visar Facebook-bilderna från kusinens bröllop på sin härbara dator.

– Vartannat år är vi i Indien. Vi har en särskild reskassa för att kunna åka dit och vi har skaffat en lägenhet där. Det är skönt att komma dit, barnen talar flytande bengali så de kan prata med sina släktingar. Det är mysigt, säger Bubu Munshi Eklund.

"Myeigt" är ett ord hon ofta använder. Om gännskapen med grannarna på gården som hon ofta lagar indisk och bengalisk mat till och om tiden när de tre barnen, födda 1984, 85 och 87, var små.

**Det första Bubu Munshi Eklund** gjorde i Sverige var att Lisa svenska. Hon gick en intensivkurs med utvärderande kommunalrådet Tove Klette som lärare och blev

sedan barnskötare. Sedan tio år arbetar hon på Gymnasialskolan i Lund mellan Indien och Berlin, visar Facebook-bilderna från kusinens bröllop på sin härbara dator.

**Sedan 1986** har hon varit med i kören Svart på vitt där hon nyligen lärt medlemmarna att sjunga på bengali för att kunna framföra Rabindranath Tagores snger inför 150-årsjubileet av staldens födelse. Flera konserter är inplanerade.

Hans dikter är fortfarande vassa och kärlekspoetin modern, säger Bubu Munshi Eklund och tar fram ett harmonium för att spela och sjunga ett smakprov.

**TEXT: SARA MARTELINUS**  
sara.marcelinus@svdoven.se

**FOTO: INGEMAR D KRISTIANSEN**  
ingemar.d.kristiansen@svdoven.se