

Resebrev Nr 119

5-19 december 1972

DELHI-KABUL-TASHKENT-MOSKVA -HELSINGFORS-STOCKHOLM-LUND

Avslutningen på min första Indienresa, 19 år gammal, efter att ha nått mitt slutmål Agra. För att underlätta den jobbiga gränspassagen till Pakistan valde jag att kontakta en överland-buss, en brittisk buss som stadigt transporterade passagerare mellan Europa och Indien, för resan från Delhi till Kabul. En tre dagars bekväm resa med Neil Youngs skiva Harvest spelad nästan oavbrutet. Den musiken är för mig för alltid förknippad med de sköna känslor jag bar på under denna färd, på väg hem efter mina första tre omtumlande månader i Asien.

Från Kabul hade jag sedan en bokad hemresa genom Sovjet, med flyg till Tashkent och vidare till Moskva, sedan tåg till Helsingfors, båt till Stochholm och slutligen tåg till Lund.





BUSSCHAUFFÖREN ROBERT från LONDON





KHYBERPASSET



MEDPASSAGERARNA SIMON och GOPALDASS FRÅN MALAYSIA på väg till Berlin



KABUL





GATUBILD KABUL 1972

MALAYSISKA VÄNNERNA UPPLEVER SNÖ ffg







MOSKVA





SOVJETISK-FINSKA GRÄNSSTATIONEN

FINSKA GÄSTARBETARE I RYSSLAND





SNART HEMMA



HEMMA TILL JUL. Bror Gösta och mamma Gerd



7 december 1972, Wagah border

Klockan är 09:45 och jag sitter på en overland-buss jag bokat in mig på. Vi lämnade Delhi igår och körde till Wagha – gränsstationen mellan Indien och Pakistan. Bussen kör hela vägen till London, men jag hoppar av efter tre dagar i Kabul, Afghanistan varifrån jag reser genom Sovjetunionen tillbaka hem till Sverige.

Lyssnar på kassetbandspelare med popmusik, medan **Robert**, killen som kör bussen står och kör vid den indiska utrese-kontrollen med alla våra pass. Vi är endast 15 personer, ifrån England, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Japan, Malaysia och så jag. Tack vare det ringa antalet kunde vi sova i bussen.

Vi anlände hit ända fram till Wagha igår kväll klockan 23:30, med en förhoppning att därmed komma först och inte behöva spendera hela dagen med att stå i kö. Vi kom dock inte först, ty två andra bilar var redan uppställda här på kvällen och dessutom rusade blixtnabbt en 6-7 småbilar före oss när grinden över vägen på indiska sidan öppnades idag klockan 9

Det är rätt kyligt, men jag sov gott i natt i sovsäcken.

Förstklassigt i Lahore

Passerade efter några timmar gränsen och allting förlöpte smidigt. För så till Lahore, den finaste staden i landet och tog in på ett fint hotell och betalade 28 rupees. Det var verkligen väl värt, för det var ett lyxhotell med allt som därmed erbjuds. Badade för första gången sedan i Sverige i badkar med hett vatten. Underbart. Njöt sedan en strålande middag bestående av soppa, kyckling med pommes och grönsaker, kaffe och glass. Matsalen hade dämpad belysning och underhållning av en orkester. Klockan 22 uppträdde dessutom en dansös. Sängen var fantastisk och fint bäddad, och en stor badhandduk fick man. Hotellet hade dessutom ett eget litet postkontor, kiosk och souvenirbutik, helt enkelt förstklassig service.

8 december 1972, Peshawar

Rawalpindi, Pakistan, klockan är 15:15. Har just haft en timmes lunchuppehåll på väg till kvällens mål, Peshawar. Jag och två nyfunna malaysiska vänner, **Simon** och **Gopacdash** åt på en liten pakistansk restaurang jättebilligt och stack sedan till stora hotellet, och drack kaffe för att få utnyttja toaletten med toapapper.

Det är mulet ute idag och inte särskilt varmt. Vi lämnade Lahore klockan 08:15 idag och har under dagen rest genom en skön, vild bergsnatur.

Rawalpindi var Pakistans huvudstad mellan 1963 och 1969, nu är det Islamabad ett par mil härifrån.

Solen tittar nu fram, och bussen rullar vidare. Jag njuter av musiken, särskilt **Neil Youngs** *Harvest* som spelas om och om igen. Bussresan är underbar, tänk så mycket lättare det var att passera gränsen från Indien. Vi bor på bussen och jag träffar så många trevliga människor. I Peshawar tog endast några av oss in på ett fint hotell, övriga inklusive jag gjorde istället om bussen till Hotell Indigo. Sedan gick vi ändå in på finhotellet och såg på tv och utnyttjade toaletten.



9 december 1972

Vi lämnade Peshawar på morgonen och anlände till Kabul på kvällen efter en sagolik heldags upplevelse av Khyberpasset och en färd till vintern. Väcktes 07:15 av Robert. Mulet och kallt ute. Frukost med cornflakes, toast och te och sedan for vi iväg med bussen klockan 08:30. Två timmars körning tills vi nådde Barra i FATA, de federalt administrerade stamområdena vid gränsen mot Afghanistan, halvautonoma territorier där pakistanska regeringen har begränsad jurisdiktion.

Det regnade hela dagen men när vi kommit tillräckligt högt upp övergick nederbörden i snö. Vi for genom det enastående vackra Khyberpasset och körde förbi en bil som vält på randen till ett stup. Anlände gränsstationen Torkham med passkontroll men ingen tull. Vi fick fylla i en lista över våra yrken – jag skrev Watchman.

Snöslask i Kabul

Kallt, kallt och regnigt. Jag hade på mig min afghanska lammskinnnpäls och tre par strumpor. I Jalalabad stannade vi på restaurang och åt lunch. For därefter längs Kabulflodens dalgång och kom fram till Kabul klockan 17:30. Snöslask och kallt. Fem personer från bussen sökte upp billiga hotell medan tio (inklusive jag) valde ett finare hotell, Park Hotel, som Robert föreslagit. 150 afghanis per man inklusive frukost, lite dyrt men med värme, och det är viktigt.

Jag åt middag på hotellet med Simon och Gopacdash, kyckling och pommes för 50 afghani. Vi såg dessutom att de sålde öl och beställde det, men det blev dyrt – 70 afghani för 35 centiliter, på grund av att det var importerad öl från Tyskland, ingen inhemsk produkt. Så mycket pengar hade vi inte på oss, jag hade bara kvar 30 afghani från mitt förra besök i landet samt 50 afghani jag växlade till mig vid pakistansk-afghanska gränsen för 8 pakistanska rupier. Så vi fick signera notan och betala dagen efter.

10 december 1972, Kabul

Klockan är 22:15, sitter på rummet på Park Hotel i Kabul och njuter av värmeelement. Delar rum med Robert, Simon och Gopacdash. Vi valde detta ganska dyra hotell för värmens skull. Men Robert fixade rabatt åt oss, så betalar 150 afghanis för rum och frukost (motsvarar två dollar).

Idag gick vi upp 08:30 och efter frukost på rostad bröd, smör, marmelad, stekta ägg och kaffe stack jag och de andra ut i kylan för att ta oss till en bank för att växla pengar. Jag ville växla mina resterande resecheckar till cash, vilket låter sig göras i Kabul. Jag behövde kontanta pengar för att betala min beställda hemresa genom Sovjetunionen. Kom emellertid först till Pashtunibanken och de växlar enbart till lokal valuta. Vi fick istället ta oss till Bank of Afghanistan, och här var det precis som förra gången fullproppat med folk överallt.

Fyllde i ett formulär, signerade resecheckarna och lämnade tillsammans med pass för vidare behandling. Så var det till att vänta en halvtimme innan det hela var klart. Fick ett kvitto att gå bort till kassan och där erhålla pengar. Eftersom banken tog en avgift på 63 afghanis växlade jag 5 dollar till 329 afghanis. Därutöver 195 kontanta dollar.

Härefter skulle Simon och Gopacdash skaffa visum till Iran och därför stack jag hem till hotellet och tänkte skriva dagbok och kort. Men av det blev intet, satt istället och planerade istället. Mina vänner kom snart tillbaka då de inte fick sina visum med det samma utan först imorgon är det klart. Med tanke på att jag snart skulle bli ensam kvar i Kabul var jag på turistinformationen och sökte adressen till billigast möjliga hotell i stan som ändå har värme.

När mina vänner återkom hade de också skaffat sådana upplysningar och de berättade om ett hotell med värme som bara tar 30 afghanis för ett rum som hyser tre personer. Det

blir 90 om jag stannar där själv efter de åkt. De föreslog att vi skulle flytta genast men vi beslöt att vänta tills imorgon.

Lunch åt vi på en angränsande billig restaurang - steak och potatis, grönsaker och soppa för 30 afghanis. Sedan till telegrafstationen ty Simon behövde telegrafer hem och be att få pengar till skickade till sig i Teheran. Skrev ihop ett meddelande och lämnade. Fick så ett chockbesked, det kostade 1200 afghanis lika med 15 dollar att telegrafera.

Långkalsonger och sockar

Jag frös enormt om fötter och ben och därför ville vi försöka köpa långkalsonger och, sockar och kängor. De andra ville ha handskar och eventuellt pälsar – jag hade ju redan en sådan som jag köpte i Herat. Vi letade i ett par affärer och i två basarer. Först hittade jag ett par tjocka sockar räckande upp till knäna för 40 afg. Sedan hittade vi också efter mycket letande en försäljare av varma långkalsonger. Han ville ha 50 afg men då vi alla tre tog varsitt par och gav honom 100 accepterade han det. 33 afg är mindre än en halv dollar. På vägen hem blev vi tillfrågade av en sikhpojke om vi ville växla pengar. Jag ville växla 23 dollar och vi följde därför med honom till affären som pojken indiska familj hade. Som alla sikher hette de Singh. Kursen var en dollar lika med 78 afg. Med lite utjämning fick jag 1800 afg.

Så hem, satte mig i salongen och drack kaffe. Robert kom och slog sig ner. Jag hade berättat om min ryska resa och det hade lett till att han blev intresserad och idag hade ringt Intouristkontoret och frågat om priset att åka från Kabul till London inklusive tre dagar i Moskva. Det skulle kosta 290 dollar.

Upp på rummet och satte på oss nyförvärven och de var verkligen sköna, fast mina kalsonger var något för korta, och välklädda gick vi så på mitt förslag till den mest berömda restaurangen i Kabul, Khyber Restaurant, för att äta middag. En varm lokal mötte oss och en matsedel med många rätter. Tog grillad kyckling idag igen men den här gången var det en utsökt delikat anrättning vi fick, inte gårdagens torra kyckling. Efter det tog jag också jelly-pudding och en till till kaffet.



Flickor utan slöja

Flera modernt klädda flickor, en del till och med i pojksällskap, kom till restaurangen och det är ett fenomen som är allmänt över hela Kabul. Många flickor vägrar bära slöja och klär sig hellre västerländskt. Lägg då märke till att Afghanistan trots allt är ett nästan helt och hållet islamiskt land.

Efter middagen gick hem och upp på rummet. Mina vänner berättade entusiastiskt om Malaysia och vill till varje pris att jag ska fara dit. Nu utbytte vi adresser. Anledningen till att de ska fara till Europa nu är att de är inviterade av en kille som har skidskola i franska Grenoble att bo hos honom. Sedan ska de till Berlin där Gopacdash hoppas få studera ett par-tre år. Simon däremot återvänder till Malaysia redan i augusti. De ville dessutom att jag absolut ska hälsa på dem redan i vinter i Grenoble.

11 december 1972

Efter frukost bytte vi till Bost Hotel, där vi delar ett trebäddsrum.

På förmiddagen tog jag en taxi till Intouristkontoret inrymt i den jättelika sovjetiska ambassaden. Detta för att slutgiltigt fixa min hemresa och få mitt visum. Fick veta att det

preliminära priset var satt för lågt med hela 21 dollar. Nu fick jag därför betala 183 dollar minus handpenning på 50. Erhöll vouchers för allt som ingår i resan. Dessa ska bytas mot biljetter efter ankomsten till Tashkent. En egen guide ska möta på flygplatserna i Tashkent och Moskva. Det dyraste momentet i resan utgörs av uppehållet. Tre dagar på lyxhotell med tre måltider per dag går på 79 dollar. Sightseeing, transporter, guide i Tashkent och Moskva går bara på 59 dollar Och tåget till Helsingfors 36.

Taxi tillbaka till hotellet. Åt middag alla fyra på Abaseen Restaurant. Lammstek.

På eftermiddagen erbjöd Robert oss att göra tur med bussen ut ur stan en bit söderut. Kul, det var snö och vackra berg. Mina malaysiska vänner som aldrig upplevt snö förr hade så roligt.

På Bost Hotel måste gästerna själva köpa ved. Åter i stan var det för sent att köpa, men vi fick lite ved plus ett element så det gick bra. Spaghetti och glass till middag.

12 december 1972

Kabul klockan 12:45. Imorse fortsatte bussen med mina malaysiska vänner resan mot London. Jag fick byta rum sedan jag vaknat klockan 10:30 (de andra gått upp vid halv 7). Tvingades betala 40 afghani ersättning för en sänggavel som rasat. Ner och åt torr toast, torr hamburgare, chips och kaffe för 65 afghanis. Orkade inte hälften, fått dålig mage igen. Dagen ägnad shoppingrunda och postala ärenden. Först till posten och skickade kort hem samt till **Lars Sylvén**, **Christina Ahlqvist** och **Pia**. Sedan till en affär och köpte väst och skjorta för 290. I en annan affär köpte jag te och två halsband för 300 av en jättetrevlig ägare.

Hem och vilade, Sedan middag 17:30 – gick till Sigis Hotel och åt god grönsakssoppa –riktigt tjock, rispudding och dricka för 35. Det var en jättemysig restaurang full av ungdomar. Man tog av sig skorna, golvet var klätt i sköna mattor att sitta på, en stor brasa värmde upp och en stereoanläggning bjöd på fin musik. Maten var dessutom riklig och god till lågt pris. Skall äta min frukost där fortsättningsvis.

På väg tillbaka till hotellet köpte jag ved för 20 afghanis, tungt att bära men klarade det. Lade mig tidigt.



13 december 1972

Kabul klockan 10. Lucia, eller hur?

Har just vaknat upp i ett kyligt rum, sedan vedspisen slocknat på natten. Dålig mage.

En dag kvar i Kabul, imorgon klockan 10 ska jag checka in på flygplatsen. Solen sken hela dagen och därigenom var riktigt skönt ute. Då jag bor i ambassadkvarteren förekommer det julgransförsäljning och julskyltning i varuhuset som finns här.

Förra gången jag var i Kabul hittade jag inte så bra mat. Nu har jag funnit att det finns många fina restauranger och affärer som har allt – till och med schweizisk choklad och svenskt toapapper.

Klockan 10 i mornen gick jag till Sigis hotell och åt frukost – gröt, varma ostsmörgåsar samt mjölk och hem igen och vilade till klockan 14. Då ut och köpte en burk grapejuice för 25 afghanis och satt i solskenet ett tag. Tog med mig halva flaskan till rummet men drack inte, var ganska yr. Spisen brann våldsamt på kvällen.

Flicka som bodde i annat rum på hotellet hade blivit bestulen på allt, oroande. Jag packade för hemresan imorgon.

14 december 1972, Tashkent

Ont i magen från klockan 5. Väckt klockan 7 och for till flygplatsen. Checkade in och genomgick passkontroll, hälsokortskontroll och grundlig tullundersökning.

Träffade två danskar som visade sig ha samma resplan som jag via Moskva till Helsingfors. Klockan 11:20 ombord på planet som inte var inte var Ariana Afghan Airlines utan Aeroflot. Nästan bara ryssar plus några få afghaner ombord.

Tyvärr förbjudet att fotografera när planet steg snabbt (eftersom Kabul ligger i en gryta mellan berg). Flygningen över till en början enormt otillgänglig natur tog endast 1,5 timme. Närmare Tashkent var det slättland. Omständliga och tidskrävande formaliteter på Tashkents flygplats. Vi var sex utlänningar som skulle stanna i Tashkent – förutom danskarna och jag en afghan och två tyskar. Erhöll våra biljetter och övriga handlingar i utbyte mot våra vouchers. Sedan for vi i bilar in till stan och hotellet vi skulle bo på, först danskarna och tyskarna, sedan jag och afghanen.

Fick ett stort dubbelrum med badrum för mig själv, och packade upp all min packning. Sedan ner till restaurangen, hade avtalat med afghanen och sen anslöt tyskarna. Tog först kotlett, därefter bifstek med ris och grönsaker, lemonad till. Betalade med en kupong värd 2,25 rubel, men eftersom maten inte kostat så mycket fick jag tillbaka växelpengar – något som sen ställde till problem för mig vid utresan från Sovjet två dagar senare.

Efter maten tog jag och afghanen en promenad i den trista storstaden Tashkent, inte mycket att se, jordbävningen 1966 spelar stor roll till det. Besökte ett varuhus men fann priserna jättedyra efter att ha kommit från Afghanistan. Åter till rummet och gick till sängs vid 21-tiden.



15 december 1972

Heldag i Tashkent, uzbekiska sovjetrepublikens huvudstad. Från halv 5 på morgonen ont i magen, upp en gång i timmen på toaletten.

Mulet och senare regn på dagen vars huvudaktivitet var en guidad stadstur tillsammans med danskarna plus chaufför och guide. For runt och tittade på urtrista byggnader. Enda stoppet som gjordes var till en souvenirbutik. Åter till hotellet käkade jag lunch med afghanen och danskarna och hade en gemytlig samvaro i ett par timmars tid. Åt bifstek med ägg, sur grädde, sockerkaka. Beslöt att också återses till middag klockan 19. I väntan därpå vilade jag några timmar och tog ett underbart behagligt bad.

Till middagen kom även tyskarna. Jag tog bara en soppa med ägg i och glass, men därtill 100 gram vodka, som gjorde susen för att skapa god stämning. Klockan 21 bröt jag upp och gick till sängs.

16 december 1972, Moskva

Sitter på mitt rum nummer 5019 på lyxiga Hotel Metropol i Moskva, ett stenkast från Röda Torget, Kreml och Bolsjojteatern. Dagen inleddes i Tashkent klockan 03:30 då jag som vanligt fick ont i magen och fick springa på toaletten var kvart. Följaktligen var jag redan vaken när telefonen ringde klockan 6 för att väcka mig – eftersom vi måste vara nere på servicebyrån på hotellet klockan 06:30 för transport till flygplatsen och avfärd till Moskva klockan 8.

Dödstrött klädde jag på mig och stoppade ner mina saker och begav mig till servicebyrån. Där möts jag dock omedelbart av beskedet att flyget är försenat med upp till 8 timmar och jag därför kan välja mellan att stanna kvar på hotellrummet till klockan 12 eller att vänta på flygplatsen. Valet var givet för mig så tillbaka till hotellets toalett och när magen så småningom var tömd, givande sömn i den underbara sängen. Bagaget samt flygbiljetten hade jag fått lämna för registrering på flygplatsen, det behövde jag inte bekymra mig om utan Intourist fixar.

Öppna grindar till flygplatsen

Klockan 09:55 kommet så ett bryskt nytt telefonsamtal från servicebyrån som nu säger "*Herr Eklund måste komma ner omedelbart för en bil väntar att ta er till flygplatsen*". Jag skyndar mig att klä mig men det tar lite tid så efter fem minuter ringer det igen "*Det är bråttom*". Rusar ner och ledsagas genast ut till en bil som står startberedd, och i den befinner sig redan de två danskarna och de två tyskarna. Åker i full fart genom Tashkent till flygplatsen och väl där öppnas grindarna så så vi kan köra direkt ut på flygfältet. Alla formaliteter slapp vi undan.

Planet stod 50 meter bort och vi rusar dit och slussas in i planet före alla andra i kön till reserverade platser ombord. Här satt redan **Mohammed**, den återstående av oss sex som skulle fara till Moskva. Mohammed bor i Hamburg och går på fotoskola där.

Våra platser var väldigt dåliga, hade inga fönster att se ut igenom. Planet var också vad vi hoppats att det inte skulle vara, nämligen propellerplan med våldsamt buller.

Klockan 11:10 startade planet från Tashkent. Längre, längre höll vi på med att stiga uppåt och först efter en halvtimme var vi ovan de tjocka molnen. Men där uppe var det solsken och varmt och gott.

Fruktade att vi inte skulle få någon mat liksom vid förra flygningen eftersom jag nu var vrålhungrig. Men det blev mat, först serverades dricka men efter två timmar kom maten i form av bröd, sardiner, kyckling med ris och ärter, vindruvor, söt kaka, bulle och te. Jag var den på planet som åt grundligast och längst.

Sedan var det skönt att vila resten av den fem och en halv timme långa flygresan vilket inte gjorde klockan till 16:40 utan till 13:40 ty Moskvatid är 3 timmar efter Tashkenttid. Helt ologiskt har Tashkent dessutom inte samma tid som Afghanistan fastän staden ligger precis rakt norrut från Kabul.

Framme i Moskva, och genast utanför flygplanet möts vi i en Intourist-representant som ledde oss sitt kontor, vi lämnade våra bagagekvitton och efter 5 minuter hade vi vårt bagage, och direkt efter packas vi in i två enorma diplomatbilar stående utanför väntande på oss. Jag och danskarna i en bil. Även nu for vi direkt ut från fältet och en grind öppnades ut på vägen. Det blev alltså betydligt enklare med allting nu är vid förra färden från Kabul. Flygplatsen i Moskva ligger 45 km utanför staden men en motorväg förde oss snabbt dit. Metropol Hotellet mycket flottare än Tashkent-hotellet.

TV fanns på varje våning, och jag fick nöjet att titta på en ishockeymatch Sverige-Finland i en Izvestia-turnering. Därför fanns det mycket finländare och svenskar boende på hotellet.

БИЛЕТ И БАГАЖНАЯ КВИТАНЦИЯ



Узбекское управление

ЗВ № 940167

Фамилия *Жемилов*

С пассажиром следует ребенок лет
 Выдан в обмен на билет № *10*

Детский билет 50% тарифа №

МАРШРУТ

От а/п	До а/п	Рейс №	Дата вылета	Время отправления (московское)	Место №
<i>Машхекский</i>	<i>Самарканд</i>	<i>084</i>	<i>10 дек</i>	<i>5-08</i>	<i>7в</i>

Ценность багажа объявлена руб.

Тариф *48-00* руб.

ОПЛАЧЕНО

Документу № *084657* *48-00*

НАЛИЧНЫМИ

Комиссионный сбор *0.30* пл.

Багаж сланный	Ручная кладь	Квитанция платного багажа №
мест	кг	кг
		<i>14</i> Билет продан <i>7.12</i>

Штамп багажного кладовщика

Выданный кассир *М.Алиев* (подпись)

А.П. ТЭЦКЕНТ (подпись)

ОЧТИТЕ ПРАВИЛА НА ОБОРОТЕ БИЛЕТА

Проверьте правильность отреза денежной сетки

Цена билета РУБЛЕЙ

8	7	6	5	4	3	2	1
РУБЛИ							
40	30	20	10				
И							

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНИЕ INTERNATIONALER PERSONENVERKEHR ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ СОЮЗА ССР Eisenbahnen der UdSSR

Всесоюзное Акционерное общество „ИНТУРИСТ“ в Союзе ССР
 Allunions-Aktiengesellschaft „Intourist“ in der UdSSR

Отделение в *У/Х*
 Ausgabestelle

Железнодорожная касса станции
 Fahrkartenausgabe des Bahnhofs



КУПОННАЯ КНИЖКА Buchfahrkarte

Серии Б № 948729
 Serie

От станции *Москва*
 Von Bahnhof
 до станции *Хельсинки*
 nach Bahnhof

железных дорог
 der Eisenbahnen
 железных дорог
 der Eisenbahnen
 включительно
 einschließlich

Купонная книжка действительна с
 Die Buchfahrkarte ist gültig vom

по
 bis

В купонную книжку при выдаче, кроме билета-купона, включены:
 Mit der Buchfahrkarte wurden, außer dem Streckenfahrschein, ausgegeben:

- Плакаты №№ *751110*
- Доплатные квитанции №№
- Бетткарты
- Nachlösequittungen

Штемпель организации, выдавшей купонную книжку
 Stempel: Ausgabestelle

Стоимость купонной книжки (в валюте страны выдачи)
 Preis der Buchfahrkarte in der Währung des Ausgabelandes

*) Ненужное вычеркнуть

30.75



FINNISCHE STAATSBAHNEN
 CHEMINS DE FER DE L'ETAT DE
 FINLANDE



Hinta
 Pris
 Preis
 Prix

12.00

FM

Kelpaa
 Gäller
 Gültig
 Valable

2

kuukautta alkaen
 månader fr o m
 Monate vom
 mois à partir du

18.12. - 7/2

Myyntitoimisto
 Försäljningsställe
 Ausgabestelle
 Bureau d'émission

FINLAND TRAVEL BUREAU LTD.
 Helsinki

SF

VR 2261 190x90 100000 6.71. SPS

17 december 1972

Dålig mage fortsatt, uppe mellan klockan 03:30 och 06:00, sedan mådde jag OK. Sov vidare till klockan 10:30 då jag gick ner till i caféet och åt korv med ärter. 11:40 åter upp på rummet och vilade en stund innan det var dags att packa och lämna rummet 12:15. Lämnade ryggsäcken i rockförvaringen. Satt sedan och tittade på TV, slutet på en Pushkin-film men vid 13:30 gick jag ut för att ta mig till Hotell National varifrån min sightseeingbuss skulle avgå. Det var söndag idag och mycket folk i stod i köer till caféer och konditorier. Rundturen med buss var trevlig men bussen mycket smutsig och guiden talade dålig engelska. Precis som i Tashkent bara bussfärd, inga stopp mer än på Röda Torget. På kvällen avfärd med nattåget till Helsingfors

18 december 1972

Tåg Moskva till Helsingfors. Bekväm resa, och jag träffade två trevliga finländare som var gästarbetare i Sovjet. Trubbel vid gränsstationen som vi nådde på morgonen, på grund av att jag hade rubelmynt som jag inte växlat mig till utan som jag fått som växel för en voucher jag inte utnyttjat fullt ut. Misstänksamma tjänstemän beordrade noggrann kontroll av min packning, men sedan ett befäl kommit och han fick se i mitt pass och blivit fascinerad av alla mina visumstämplar förde vi ett trevligt samtal i grannkupén alltmedan kontrollen pågick och sedan fick jag behålla mina rubelmynt. I Helsingfors byte till nattfärja mot Stockholm.

19 december 1972

Upp klockan 7, mörkt. Åt smörgås och mjölk. Klockan 8 framme i Stockholm och tog direktbuss till centralen. Växlade resterande 30 D-mark till 33 kr, köpte sedan tågbiljett till Lund för 115 kr. Satt i väntsalen tills 09:10 då tåget avgick. Vilade hela förmiddagen. Snackade med en trevlig finländsk kille som var intresserad av min resa och mina studier. En annan kille bjöd på ett glas konjak. Till restaurangvagnen och köpte bröd, mjölk och drickchoklad – dyrt. Satt och tittade på alla städer vi for igenom och kände igen mig. Tänkte med välbehag på den nära förestående hemkomsten. Klockan 16 prick var tåget framme i Lund, redan mörkt tyvärr. Promenerade hem genom stan för att eventuellt träffa folk på vägen men ack nej. Dock stannade jag till hos familjen Gustavsson, där **Eva** var hemma, och **Mona Laurell** var på besök. De blev jätteförvånade över att se mig. Glatt återseende. Stannade en stund på kaffe och berättade. Sedan hem till Neptunusgatan och mamma **Gerd** och pappa **Arne**. De blev än mer förvånade för de trodde att jag skulle komma hem först den 22 december. Berättade om min resa och blev bjuden på favoritmat: stekt makrill och potatis, med björnbärssylt och kall mjölk till efterrätt, underbart. Min bror **Gösta** kom hem efter en stund och var också nyfiken. Så ner i källaren där jag bodde och packade upp mina saker. Just nedkommen knackar det på dörren och där står vännen **Mattias Höglund**. Han hade hört om min hemkomst så han kom in och jag berättade om resan och han om allt intressant som hänt i Lund de senaste månaderna .

Underbart vara hemma igen efter
en fantastisk resa!



RESAN TILL EUROPA-INDIEN 1972

- **DDR, Västtyskland och Luxemburg 4-10 augusti**
Resa med Interrailkort . [Resebrev 1](#)
- **Paris-Toulouse-Bilbao-Madrid-Granada**
-Sevilla-Barcelona 10-24 augusti. [Resebrev 53](#)
- **Köpenhamn-Paris-Liechtenstein-Salzburg**
10-18 oktober . Omstart på min första resa till Indien. [Resebrev 54](#)
- **Split_Athen-Thressaloniki 18-24 oktober.** [Resebrev 127](#)
- **Thessaloniki-Istanbul 24-29 oktober.** [Resebrev 118](#)
- **Istanbul-Teheran-Meshad-Herat 3-14 november.** [Resebrev 20](#)
- **Kabul-Lahore-Amritsar 14-29 november.** [Resebrev 21](#)
- **Delhi-Agra 25 november-6 december.** [Resebrev 22](#)
- **Delhi-Kabul-Tashkent-Moskva-Helsingfors-Stockholm-Lund 7-19 december.** [Resebrev 119](#)

Finnes	Respackat	UTRUSTNINGSLISTA
X	X	RYGGSÄCK
X	X	SOVSÄCK
X	X	PÅSLAKAN
X	X	KALSONGER
X	X	STRUMPOR
X	X	KRAFTIGA SKOR
X	X	SANDALER
X	X	LÅNGBYXOR
X	X	KORTBYXOR
X	X	2 LÄTTA TRÖJOR
X	X	1 TJOCK TRÖJA
X	X	REGNROCK
X	X	HANDSKAR
X	X	MÖSSA
X	X	BADBYXOR
X	X	ASTRONFILT
X	X	HANDDUK
X	X	TOALETARTIHLAR
X	X	INSEKTSMEDEL
X	X	TOALETTPAPPER
X	X	MATBESTICK, MUGG, KONSERVÖPPNARE, FLASKÖPPNARE
X	X	SNÖREN, PLÅSTER, KNIV, KORRSKRUV, SAX
X	X	DAGBOK, BREVPAPPER, ADRESSBOK, PENNOR , VISITKORT
X	X	HUVUDVÅRKSABLETTER, KOLTABLETTER, VATTENRENINGSTABLETTER
X	X	FOTOGRAFIER

	Finnes	Respackat
PASS, VACCINATIONSKORT, VISUMHANDLINGAR (DDR OCH UNGERN)	X	X
BOKNINGAR (DDR OCH PARIS)	X	X
TÅGKORT	X	X
RESECHECKAR	X	X
STUDENTLEG.	X	X
ISIS-FÖRSÄKRING	X	X
VANDRARHEMSKORT	X	X
COOKS TIDABELL	X	X
VANDRARHMSFÖRTECKNINGARNA	X	X
ASJEN-BOKEN	X	X
KÄRTOR	X	X
EUROPADOKEN	X	X
JACKA	X	X
RESEKTYR	X	X
KONTANTA PENGAR	X	X
KAMERA, FILM	X	X
NÄSDRYKAR	X	X
TVÄTTMEDEL -Y3	X	X
TAG EN GAMMAGLOBULINSPRUT, STARK DOS	X	X