

Resebrev Nr 133

18-22 juni 1982

# DACCA-BARISAL-KHULNA

Del av min sexmånaders resa i Sydasiens varav en månad i Bangladesh. För från Dhaka med båten The Rocket till Barisal – en enastående färd på floder genom den bangladeshiska landsbygden. I Barisal letade jag förgäves efter en svensk kvinna jag trodde skulle bo där. Istället fick jag vänner på Baptistmissionen och följde dess verksamhet innan jag fortsatte med The Rocket till Khulna. Passerade gränsen till Indien och tåget hem till familjen Munshi i Kolkata.



Åter i Indien vacker väg över gränsen.

## Ombord på the Rocket från Dacca till Barisal

**18 juni 1982.** Jag är på väg från Dhaka till Barisal i södra Bangladesh per båt. Resan tar cirka 12 timmar med en ångare som kallas för The Rocket. En fantastiskt fin färd på breda floder – ibland milsbreda – med mängder av traditionella fiskebåtar som ros fram, några har segel. Låglänta öar som lätt sköljs över och ödeläggs när det kommer cykloner. De fiskare och odlare som lever där lever farligast av alla i hela Bangladesh. Men vattnet, alldeles brunt av slam från bergen långt härifrån, har skapat landet och gjort det oerhört bördigt. Folk bor i enkla bambuhyddor med grästak, kor betar på fälten. Mjök kompletterar fiskdieten. På sina ställen odlas högvuxet jute, Bangladeshs viktigaste exportvara.

### Monsunregn dämpar hettan

Monsunregnen har startat, hållit på i cirka tio dagar. Det regnar dock inte varje dag och inte ens hela dagarna. Fast idag har det varit ihärdigt, allt emellanåt tar det i och vräker ner. Skönt att sitta inne på fartyget. Temperaturen är behaglig. Med regnen sjönk den betydligt. Nere i Chittagong och Cox's Bazar kunde jag till och med stänga av fläkten på nätterna. Dhaka i inlandet är lite hetare men inte längre svett drivande.

Kommer just åter in i hytten som jag delar med en annan resenär från dagens middag, kycklingcurry. Det känns lite oroligt i magen och jag är också lätt dåsig av motorernas brummande och behagfulla lätta skakningar hela dagen. Klockan är 22:30 och om två timmar är vi framme i Barisal. Båten fortsätter sedan hela natten på floderna till staden Khulna. Den färden ska jag göra om ett par dagar.

Under dagens färd stannade båten endast två gånger, först i Chandpur på östra sidan av Meghnafloden och därefter en gång vid en plats helt utan elljus, där en mängd sampaner, en slags kanoter, förde gods och passagerare i land.

### Bytte till förstklasshytt

I morse lämnade jag **Owe, Pamela** och deras busiga ungar efter att ha bott hos dem två nätter. Tog en babytaxi – trehjulig skotertaxi från exklusiva Gulshan ner genom hela staden till gamla Dhaka och båtterminalen Sadar Ghat. Väl där kunde man bara köpa tredjeklassbiljetter till båten som kom in till kaj klockan 10:30. Jag gick ombord och tog plats bland en grupp militärer som bredde ut filtar på golvet och hängde sina kläder på tork, en man bevakade deras gevärs.

I övrigt erbjöds träbänkar under däck med ingen utsikt. När båten väl startat tog jag därför en promenad upp till första klass och lyckades få plats där, och efter Chandpur fick jag egen hytt. Enorm skillnad i standard vilket också märktes i priset. Tredje klass kostade 30 takas, första klass 162 takas (andra klass fanns inte), 30 till 35 personer reste i första klass, varav sju var européer.

När det var dags för bönetid kom en mullah upp från tredje klass med ett tiotal rättrogna och utnyttjade det stora golvet i vår matsal för att breda ut sina bastmattor och försöka be i riktning mot Mecca. Vilket var problematiskt eftersom båten ofta svängde i olika riktningar. Jag har inte skrivit några anteckningar sedan jag var på teplantagen i Rashidpur. Nere i Cox's Bazar skrev jag i stället en artikel om filmindustrin i indiska Madras – som Helge och jag besökte i april. Jag har sedan skickat den till Helge.

## **Burmesisk stämning**

Cox's Bazar var väldigt fint. Lite stämning av Burma med två burmesiska buddhisttempel och en del burmesisk befolkning. En försmak på vad som komma skall, jag har skaffat visum för Burma i Dacca. För övrigt hade jag också en angenäm vistelse i Chittagong och i Chittagong Hill Tracts. For upp till Rangamati just den dagen som monsunen startade i Chittagong. For vidare med båt över den anlagda Kaptaisjön till Kaptai där jag övernattade. Nästa dag åter till Chittagong och flyg till Dacca – en resa på bara 30 minuter.

Jag har skickat hem några filmrullar genom Owe per diplomatpost och ett paket med onödiga prylar – kavaj, tröja, skor och böcker. Vilket blev dyrt, 400 takas. Därför stort tack för de 100 kronorna som ni skickade med brev till Poste Restante i Dacca. Ja, förresten tack för tre brev som fanns att hämta ut från er samt ett från **Charlie, Karin, Pernilla** och **Torbjörn** och ytterligare åtta brev från vänner. **Karin Gustafsson** berättade att **Ingrid** och **Lennart** fått en son den 20 maj och hon berättade också att hon blivit friställd från sitt jobb för Stockholms skolförvaltning. Också **Tomas Löfström** har fått barn, såg annons därom i Sydsvenskan som jag läste på svenska rekreativcentret i Dacca.

## **Pakistan åter salongsfärdigt**

Åter i Dacca efter 14 dagar på resa i Bangladesh bodde jag först en natt hos **Kjell** och **Sue**. Jag hade lämnat kvar en massa prylar hos dem. Missionärsfamiljen känner sig lite orolig sedan tidningarna gått ut hårt i en kampanj och kritiserat västerländska organisationer för att ägna sig åt att missionera och omvända folk. Sådana kampanjer kommer titt som tätt. Det märks att Pakistan åter blivit salongsfärdigt. Alla de gamla frihetskämparna från 1971 är borta och kollaboratörerna har nu makten.

Dagen efter for jag iväg med riksha från Mohammadpur i nordvästra Dhaka till Gulshan i nordost för att bo hos Owe och Pamela i två nätter och för att vara med på deras stora fest andra kvällen. 25 personer från olika ambassader och biståndskontor, mycket god mat och mycket våtvaror. Flera lustiga figurer och många trevliga. **Rolf Samuelsson** var där liksom **Fred de Jong** och den bengaliske sociologen med flera från vår resa i Sylhet-distriktet. Vidare en jättetrevlig holländsk diplomat och hans fru och en brittisk ekonom från deras biståndskontor.

## **Introducerad för frilansande hemmaman**

Holländaren **Peter Marres** berättade för mig om en brittisk journalist som han ville introducera mig för, så igår eftermiddag var jag hemma hos **Rick Jones**, en jättetrevlig kille som jobbat för BBC. Nu är han gift med en holländsk diplomattjej och är hemmaman, med möjlighet till frilansande. Han skriver massor av artiklar och gör inslag för holländska radions utlandssändningar. På extra tid jobbar han på en bok om sovjetiskt 1920-tal, en spännande tid inom många områden. Kommer jag tillbaka till Dacca är jag nu inbjuden att bo även hos honom i ett hus fullt med böcker med fokus på Sovjet och Östeuropa som han tidigare varit specialiserad på.

Avslutningsvis, i Dacca har jag varit riktigt svensk. Plöjt igenom Dagens Nyheter hemma hos Owe, läst Sydsvenskan på rekreativcentret, ätit svensk mat och har bott i hem med svensk standard.

Nu åter till den sydasiatiska verkligheten, och inom kort till Calcutta där jag ska bo hos familjen **Munshi**.

**Lars Eklund**



FÄRD MED THE ROCKET FRÅN DACCA TILL BARISAL

















Hussain och Gunilla som jag letade förgäves efter i Barisal.  
 Jag trodde att det nygifta paret bodde där när de i själva verket befann sig i Sverige.

vecka 24

17	18 Fredag Björn 169 82-06-18	19 Lördag Germund 170 82-06-19	
	<del>Till Barisal?</del>	<del>Barisal</del> X <u>Malaria</u>	
	Dacca- Barisal	Barisal	8
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20

Juni 1982

	21 Måndag Aif 172 82-06-21	22 Tisdag Paulina 173 82-06-22	
	Sommar solståndet Lämna Bangla- desh.		
8	Khulna	via Bena- pore (Jessore)	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15		Till Munsis i Calcutta	
16			
17			
18			

## På jakt efter Gunilla i Barisal

**20 Juni 1982.** Jag hade trott att jag här i Barisal skulle ha träffat en lundatjej, **Gunilla Garpinger**, dotter till mina föräldrars vänner, som nyligen gift sig med en bangladeshisk man vid namn **Tayeb Hussain**, och jag hade fått för mig att de bosatt sig i hans hemstad Barisal. Jag ägnade en hel dag åt att söka efter Gunilla, men misslyckades med uppgiften. Förutom missförståndet att hon skulle befinna sig där, hade det varit en nästan omöjlig uppgift att finna henne, ity mamma **Gerd** inte gett mig någon adress mer än Barisal.

Staden har cirka 100 000 invånare och distriktet med samma namn flera miljoner. När jag dessutom inte visste vad hennes man arbetar med vore det hopplöst att finna rätt. En stor del av dagen letade jag. Jag var först på huvudpostkontoret och frågade. Fick träffa postmästaren som blev väldigt engagerad och började ringa en rad samtal. Han beordrade en anställd kille att följa med mig med en jeep till Medical College Hospital, då jag trodde att Gunillas man eventuellt var läkare. Men väl där förklarade sjukhusdirektören att ingen läkare fanns med hans namn, och som skulle vara gift med en utländsk kvinna.

Inte heller polisen i Barisal var till någon hjälp. Efter flera telefonsamtal gav de mig tipset att besöka missionsstationerna, en baptistisk och en katolsk. Vi for först till baptistmissionen och där träffade jag en trevlig kille, **Rowland Mondal**, som bodde tillfälligt här med sin familj. Hans far är annars pastor i den lilla byn Chankuri i Khulnadistriktet. Familjen kände väl till svenskarna på New Life Center i Dacca.

De kände däremot inte till någon Gunilla. Jag blev emellertid omgående inbjuden att äta lunch med dem och därefter ta en siesta i missionsstationens gästlägenhet belägen i ett parkområde bakom baptistkyrkan.

### **Ryska, tyska och japanska – men ingen svenska**

Med Rowland fortsatte jag sökandet. Vi besökte ett språkinstitut där utlänningar brukar lära sig bengali, och därefter till tekniska högskolan, men inte heller där fanns det någon person med det namnet. Fick dock så småningom ett tips om en man som var gift med en utländsk kvinna som möjligen kunde vara svenska, och for hem till honom. Men nej, **Julfiquer Zabbar** visade sig vara en trevlig fiskeingenjör som studerat i Astrachan i Sovjetunionen och nu var gift med en rysk textilingenjör. Han berättade i sin tur om att han för någon månad sedan mött en utländsk tjej med en bengalisk man i en riksha, men de hade inte hälsat på varandra.

Vår nyfunne ingenjör anslöt sig nu till vårt fortsatta sökande, och med hans hjälp hörde vi oss för hos vänner till honom som borde veta besked. Men åter nej, vi lyckades spåra upp en japansk och en tysk kvinna som var gifta i Barisal, men ingen Gunilla.

Slutligen begav vi oss till Immigration Office där det satt fullt med folk och jobbade fast det var lördag kväll. En tjänsteman spårade upp en pärm där svenskar registrerade i Barisaldistriktet fanns noterade. Där återfanns den svenska familjen **Bengtsson** som jobbade för Svenska Frimissionen på ön Bhola, men ingen Gunilla. Det skulle dock kunna vara så att var registrerad i Dacca.

### **Flyttade till Baptistmissionen**

Vi gav dock upp. Senare på kvällen – sedan jag tacksamt accepterat att få bo i en ledig

lägenhet i samma hus som Rowlands familj bor i på Baptistmissionen och flyttat dit mina grejer från Hotel Nurpur – dök en kille, upp som var god vän till fiskeingenjören och nyss kommit med båten från Dacca. Han hette **Shamim** och sade sig ha goda vänner i Sverige och misstänkte att det var någon av dem jag letade efter, men tji, ingen Hussain eller Gunilla.

Idag på eftermiddagen var jag för övrigt hemma hos Shamim en stund och lyssnade på skivor på en grammofon som hans framlidne farbror köpt när han jobbat för flygbolaget Biman. Bjuden på te och inlagd söt mango. Shamim berättade att han hela förmiddagen farit runt i Barisal och sökt vidare efter Gunilla men utan framgång. Fanns hon verkligen här? Det slog mig att hon inte heller fanns med på den lista över svenska medborgare i Bangladesh som ambassaden tryckt upp.

**Nu är klockan 17:30.** Jag sitter hemma hos familjen Mondal, Rowlands familj, fast det är bara mamma och Rowlands lille brorson som är hemma, – en otroligt fin, glad och harmonisk kille **Mukul** som just idag fyllde fyra år. Det ska vi snart fira med te, kakor och tända ljus. Rowland, hans bror **Rattan**, pappa **Ramesh** och en kusin från Calcutta är i kyrkan för söndagens andra gudstjänst. Själv var jag med i morse och spelade in den fina bengaliska kyrkomusiken.

### **Gudstjänst i baptistkyrkan**

Sekelskiftesbyggnad i rött tegel, vitkalkade väggar och inga målningar, på en kortsida finns ett hugget kors i muren. Kyrkan är sliten, putsen flagnar och i taket hänger två otroligt fula takarmaturer behängda med spindelväv. Fyra affischer med med bibelcitrat, blommor och löv uppsatta. Fönsterna öppna, fågelsång hörs men för övrigt total tystnad.

Fullsatt i kyrkan, med männen till höger från ingången sett och kvinnorna till vänster. Av dessa är cirka 200 flickor i vita kläder och vita huvuddukar. De går i bibelklass. Flera personer talade under gudstjänsten, men ingen i prästkläder. Bibelläsningen enbart hämtad från Apostlagärningarna: Paulus Första Korintierbrev; Första Petrusbrevet, etc. Bara bengaler i kyrkan förutom jag. En känd musikedirektör från Dacca är på besök, han ska öva med kören under ett par dagar.

Mycket musik under mässan, kören sjunger till ackompanjemang av harmonium, trummor och gitarr, som spelas av en grupp söta pojkar och flickor. De 200 bibelklass-flickorna sjöng också själva en sång a capella.

**Klockan var 09:30** och gudstjänsten hade hållit på en timme. Satt bredvid Rowland på en bänk rätt långt bak och spelade in sånginslagen. Under den en timme långa predikan på bengali satt jag och läste i Apostlagärningarna kapitel 13 till 20 i engelsk översättning, som Rowland tagit med sig. Efter gudstjänsten tog jag lite bilder och blev introducerad för några av gästerna från Dacca, bland annat en man som jobbar för en privat nyhetsbyrå, en av två i landet.

Kören sjunger

### **Far vidare till Khulna**

**21 juni 1982.** Det har varit mulet hela dagen men inte kommit något regn. Ändå är luftfuktigheten förfärlig för närvarande, det är hopplöst att få tvätten torr. För en månad sedan gick det på några få timmar. Nu känns pyjamas och lakan unkna när man packar upp dem ur ryggsäcken. Jag har nog inte berättat att jag klippte mig korthårig i Rangamati i Chittagong Hill Tracts just för fuktens skull, det är obehagligt att gå med vått hår hela

dagen. Kostade rimliga fem takas (1:50 svenska kronor) . Har också köpt ett par nya byxor, ja fått dem sydda av en skräddare i Chittagong.

Ikväll ska jag fara vidare med The Rocket till Khulna. Hade hellre vela åka båt på dagtid för att få se omgivningarna kring de floder vi far på, men det går inga dagbåtar. Dessutom får jag ändå i alla fall se lite grann i morgon bitti av sträckan från den viktiga hamnen Chalna till den lika viktiga hamnstaden Khulna.

I Khulna känner jag lastbilskillarna jag träffade på hotellet i Bogra, så jag hälsar väl på dem. Sedan på tisdag tar jag en buss till Benapole, passerar gränsen till Indien och tar tåget från Bongaon till Calcutta. Där ska jag bo hos familjen **Munshi**. Nästa lördag är redan inbokad, då ska jag följa med och titta på ett dansdrama av bengaliska nationalpoeten **Rabindranath Tagore**. Jag missar däremot en opera som spelas redan imorgon.

Jag har förresten bett min vän **Stefan Nilsson** att skicka mig ett kassetband med svensk folkmusik, för den saknar jag väldigt mycket. Hoppas få bandet i Calcutta, annars till Poste Restante i New Delhi kring den 10 juli eller Bombay den 20 juli.

**22 juni klockan 08:30.** Jag har det djävligt bra, sitter i en luftkonditionerad första klass-salong ombord på The Rocket på väg mot Khulna. Det är inte samma båt som jag for med i fredags. Jag har i natt sovit i en manskapshytt då det inte fanns några lediga passagerarhytter när jag steg ombord vid 20:30-tiden igår kväll. Men mina vänner Rowland och Shamim hjälpte mig vid påstigningen och utverkade att jag fick en bädd hos besättningen. Skitigt lakan men med kläder på och en handduk som örngott sov jag gott. Motorbullret dödar effektivt alla störande ljud.

### **Stökigt i Khulna**

På kvällen gick jag upp i första klassmatsalen och åt middag, och likaså fick jag frukost där i morse. Under förmiddagens flodtur mellan Chalna och Khulna satt jag sedan ute på däck i första klass och fotograferade livet på landet.

Träffade trevlig medpassagerare som jobbar för stort företag som bland annat driver tidningspappersbruk i Khulna. Han hade studerat i Tyskland och erbjöd mig att få bo i företagets bungalow nere i Sundarbans om jag får tillfälle åka dit. Det är därifrån man får massa till pappersbruket.

**Klockan var 10:45** när vi var framme i Khulna, och efter allt stök i sambans med landgången tog jag en riksha till Eastern Ghat No. 1, Mondal Villa. Rowland hade nämligen gett mig adressen till en släkting som bor i familjens gamla hus. Trassel med min rikshaförare som krävde att få 10 takas för en färd som kunde varit värd 2-3. Jag erbjöd 5 men han accepterade inte. Då bara jag gick utan att betala, och upp till andra våningen i det slitna tegelhuset. Två kvinnor och tre barn hemma, men ingen talade engelska. Jag fick sitta ner och bjöds på ett glas citronvatten.

Efter en stund kommer rikshakillen upp, lika påstridig och jag lika nekande. Hade räknat med att få stöd av kvinnorna men de bara betraktade oss och menade att jag skulle betala sju takas. Vilket jag gjorde.

### **Gränsövergång**

Ingen fläkt och det hade åter blivit varmare, så svetten pärlade på armarna. Kvinnorna återgick till att förbereda lunchen och barnen försvann någonstans, så där satt jag ensam.

Gick upp en stund på taket, och beslöt mig för att istället ta mig till ett hotell. Trots att kvinnorna protesterade – de hade fått en lapp från Rowland att jag skulle erbjudas logi – tackade jag för mig och tog en riksha till centrum och Park Hotel där jag checkade in, 50 takas per natt. Hotellfolket hjälpte mig sedan att växla en hundralapp så jag kunde betala rikshan, 2 takas!

Duschade och tillbringade sedan flera timmar åt att gå igenom min packning inför gränsövergången påföljande dag, sorterade paper, filmrullar etc. Först vid 16-tiden gick jag ut, tog en långpromenad. Sökte efter mina vänner från Bogra på Disco Electronics men företaget var stängt.

Överallt där jag gick hördes folk kommentera mig på bengali. Enligt Rowland är det inte alltid trevliga saker de ropar. Huvudgatan var avstängd på eftermiddagen och där huserade kvacksalvare och komiker som samlade stora folksamlingar. Köpte nya batterier till blixten, ficklampan och radion för 40 takas.

På kvällen träffade jag i alla fall folket på Disco Elektronik, åtminstone en av dem hade jag mött i Bogra men där var flera jag aldrig träffat. Satt och snackade en halvtimme. Varifrån jag kommer, hur jag rest i Bangladesh, mitt jobb, om jag har flickvän, vad jag tycker om Israels aggression i Libanon, vilket parti jag tillhör. Jag fick för mig att svara "kommunist", och får då till svar "trevligt, vi tillhör också vänsterflygeln".  
For så till Hongkong restaurang med vännerna och åt god middag, biff med lök, sås och ris. Jasmin-te efter.

**23 juni klockan 9 på morgonen.** Sitter och hör på ett kassettband med Lata Mangeshkar. Köpte det plus ett band med Tagoresång för 60 takas. Det senare bandet höll dock dålig kvalitet. Idag ska jag fara till Benapole och vidare till Indien. Solen skiner ute och jag varit nere och ätit hotellfrukost, är redo för resan. I kväll ska vara hos min älskade **Bubu Munshi!**

### **Buss Khulna-Jessore**

På bussterminalen blev jag störd av en obehaglig typ som satte igång att imitera mina rörelser och väckte munterhet bland människorna. Jag blev irriterad och sur, men räddades av **Rochey**, en journalist som tog mig med in i vänthallen.

I Jessore byte till buss till gränsstaden Benapole och därifrån cykelriksha till gränsen. Inga problem ta sig igenom. Hade erforderligt road permit för att få lov att lämna Bangladesh landvägen. Och på indiska sidan missade man att skriva in i passet att jag hade en reseskrivmaskin med mig. Vid min senaste inresa till Indien i april månad var det jättenoga med att det skulle noteras i passat för att förhindra mig från att sälja den i Indien. Något jag nu skulle kunna göra.

### **Framme i Calcutta**

Väl över på indiska sidan riksha en vacker alléväg till Bongaon och därifrån lokaltåg till Dum Dum Station i Calcutta. Slutligen riksha igen till Tala Park Avenue och Munshi-familjen. Redan kväll så snabbt i säng, sov på en madrass i vardagsrummet jämte **Annada Munshi**, min blivande svärfar.

Som väckte mig redan klockan 04:30 på morgonen med att spela fiol. Och bad **Bubu** servera mig te på sängen klockan 05:15. HEMMA.



Postmästaren i Barisal som medverkade i sökandet efter Gunilla.





Baptistmissionskyrkan i Barisal och mina nyfunna vänner, Rowland Mondal och hans familj.







Baptist Mission i Barisal







PÅ VÄG MOT KHULNA MED THE ROCKET



KHULNA



KHULNA



ROCHEY, JOURNALIST | KHULNA





GRÄNSEN BANGLADESH-INDIEN VID BENAPOLE

HEMMA I CALCUTTA



# SYDASIENRESAN 1982

- Sri Lanka 2–31 mars. Colombo-Matara- Dambana-Kandy-Kotmale-Hatton-Jaffna-Vavuniya-Negombo-Talaimannar.  
Inledningen på min sexmånaders resa [Resebrev 37](#)
- Indien. 1-11 april. Rameshwaram-Madurai-Trivandrum-Alleppey-Periyar Lake. [Resebrev 38](#)
- Indien. 1-11 april. Ooty-Bangalore-Mysore  
-Kodaikanal [Resebrev 10](#)
- Indien. 19-26 april. Bangalore-Chennai-Trivandrum [Resebrev 39](#)
- Indien 27 april–1 maj. Trivandrum-Chennai-Nellore-Bhuaneswar-Kolkata [Resebrev 40](#)
- Indien 1-6 maj. Calcutta  
Första mötet med min blivande hustru Bubu [Resebrev 9](#)
- Indien 7-11 maj. Darjeeling [Resebrev 35](#)
- Indien 12-21 maj. Sikkim [Resebrev 124](#)
- Indien/Bangladesh. Siliguri-Saidpur-Bogra [Resebrev 41](#)
- Bangladesh. Dhaka. [Resebrev 42](#)
- Bangladesh. Sylhet-Rashidpur [Resebrev 43](#)
- Bangladesh. Chittagong-Rangamati- Cox's Bazar [Resebrev134](#)
- Bangladesh. Dhaka- Barisal-Khulna [Resebrev133](#)
- Indien 27 juni-8 juli. Calcutta igen. [Resebrev 123](#)
- Indien 9-11 juni. Kondagaon, Bastar. [Resebrev 74](#)
- Indien 12-20 juli. Delhi-Jaipur-Jodhpur-Jaisalmer [Resebrev 75](#)
- Indien 23-31 juli. Jodhpur-Ahmedabad-Bombay-Pune [Resebrev 76](#)
- Indien 3-7 augusti. Goa [Resebrev 77](#)
- Indien 8-14 augusti. Hospet/Vijayanagar-Hyderabad-  
Bhubaneshwar/Puri. [Resebrev 78](#)
- Indien 15-25 augusti. Calcutta. [Resebrev 11](#)
- Burma 26 augusti – 1 september. Rangoon. [Resebrev 66](#)