

Resebrev Nr 38  
2-12 april 1982

# INDIEN: RAMESWARAM-TRIVANDRUM -ALLEPEY- THEKKADY

Efter en månad i Sri Lanka fortsätter min sexmånaders resa i Sydasiens med att jag och min medföljande kollega från Ystads Allehanda, fotografen Helge Rubin, tog den överfyllda färjan över till Indien – tillsammans med massor av plantage-tamiler som skamligt nog tvingas lämna Sri Lanka för att "repatrieras" till Indien. Steg i land i tempelstaden Rameswaram i Tamil Nadu, en gudomlig plats belägen på en ö med ett berömt Shiva-tempel och med endast en järnvägsbro som anslöt till fastlandet. Bodde två nätter där innan vi for med tåg och bussar till Trivandrum i Kerala. Vi var tvungna att ta oss dit snabbt beroende på att jag dumt nog sökt indiskt visum för fyra månader – det innebar att jag måste registrera mig hos polisen i Trivandrum. Helge slapp sådant krångel för han reste utan visum – svenskar behövde på den tiden inte det för att stanna i tre månader. Vi hade en bra tid med ömsom jobb och ömsom nöje i vackra Keralas "backwaters", ett kanal- och lagunsystem som löper genom hela Kerala från norr till söder, en bit in från kusten.





## RAMESWARAM, TAMILNADU

**Måndag 5 april 1982**

### Tamilska plantagearbetare förvisas till Indien

En hälsning från det röda Keralas huvudstad, på Travancore-kusten, dit Helge och jag kom igår per buss från Madurai i Tamilnadu (bussbyte i Nagercoil nära Indiens sydspets). Vi är alltså nu i Indien, sedan vi kommit över med färjan M/S Rajamana i torsdags 1 april.

Det var en resa som tog tid, redan på onsdagskvällen 31 mars gick tåget från Colombo – vi hade sovvagn, egen 2-bäddskupé i vagn där det bara var utlänningar på väg till båten.

Framme vid Talaimannar pier 05.30, där fick vi sedan vänta och vänta tills klockan 11 innan vi fick passera pass- och tullkontroll, för att vid 13-tiden kliva på båten. Förseningen berodde på att färjan kört en extra tur till Indien på natten klockan 3, och kom åter vid 12-tiden först

### Skamligt avtal om patriering

Fruktansvärd trängsel för att komma på båten, men ´turister` slussades före, till övre däck, medan indier och lankeser fick stå i kö i cirka en och en halv timme för att komma ombord, till nedre däck.

En stor del av passagerarna var tamiler från Sri Lanka som är offer för det skamliga indo-lankesiska avtalet från 1964 om att en halv miljon tamiler, vars förfäder på 1800-talet hämtades från södra Indien av den brittiska kolonialmakten för att jobba på Ceylons teplantager måste lämna Sri Lanka. En halv miljon människor skulle alltså "repatrieras" till Indien. Fram till och med 1981 skickades 275 000 personer iväg, Lika många återstår att förvisa.

*(2023 kommentar: Nu kom antalet dock inte bli så omfattande som man planerat. Detta på grund av att inbördeskrig i Sri Lanka bröt ut 1984 och färjetrafiken upphörde.)*

### Ljuvlig bilfri tempelstad

Själva båtresan var behaglig..Det tog tre timmar och 45 minuter att färdas till iden indiska tempelstaden Rameswaram – en underbar liten stad med endast 11.000 invånare belägen på en ö. Den ansluter till fastlandet endast med en järnvägsbro ännu så länge.

En underbar stilla plats där tystnaden är total utan störande ljud av bilar, motorcyklar,

bussar och lastbilar. Mitt i stan ligger Ramanathaswamy-templet, ett väldigt tempel tillägnat Shiva. En underbar stilla plats som dessutom är ett viktigt vallfärds mål för shivaistiska pilgrimer. Det har nästan samma rang som Benares.

### Rofylld tystnad i templet.

På kvällen besökte vi templet och njöt av stillheten. Alldeles tyst sånär som på prästernas mässande och fåglans sång.

Vi stannade de två nätter i Rameswaram, och hade lycka att det fanns lediga rum på på Tourist Bungalow, ett välskött statligt hotell. Flick ett fint rum, med eget badrum och balkong med utsikt mot havet (indiska Oceanen). Desutom billigt – 45 rupees per natt.

Med en svalkande havsbris som dämpar hettan var detta ett bra ställe att skriva på, så jag skrev färdigt reportaget om veddahs kamp för sin överlevnad.

### Sex timmar med tåg till Madurai

I förrgår, 3 april, lämnade vi Rameshwaran med ett långsam passagerartåg till Madurai, sex timmar för 160 kilometer, dit vi kom på kvällen. Tog in på ett enkelt hotell, Ruby Lodge, 15 rs/dubbelrum, ut och drack färskpressad fruktjuice (åh vad gott, det finns stånd i nästan varje gathörn), och in på restaurang och åt dosas (som pannkakor) med några skålar med grönsakssåser.

Här i Sydindien är nästan allå restauranger vegetariska. Standardrätten mitt på dagen - 'måltid' – består av ris och till det flera skålar med olika saker i, på enklare ställen äter man på bananblad, och överallt äter man givetvis enbart med högra handens fingrar. Kyparna går hela tiden runt och fyller på med ris och olika såser.

## TRIVANDRUM, KERALA

### Söndag 4 april 1982

Igår 4 april for vi med expressbuss från Madurai till Trivandrum. Det skulle fungera att åka tåg, via Quilon, men dagens enda tåg hade gått redan kl 6 på morgonen och var dessutom fullbokat, medan bussar går hela dagen. Det är bekvämare, snabbare och endast lite dyrare än sämsta klassen på tåget. Därtill inga problem med att få plats eller köpa biljett på Tamilnatus expressbussar.

Tog först en buss fem timmars resa ner till Nagercoil, där åt vi middag innan vi for vidare med en Kerala State Bus. En buss av mer vanligt slag för resterande sträckan till Trivandrum, två timmars res, passerade delstatsgränsen mellan Tamil Nadu och Kerala. På vägen från Madurai var det mycket hett, vinden kändes som över 40 grader, men väl ute vid kusten var det lite mindre. Uppgifter om temperaturer och regnmängder kan man flka i den stora sydindiska dagstidningen 'The Hindu'.

### Sören och Kristina också i Kerala

Tråkigt nog fanns ingen post att hämta på Poste Restante i i Trivandrum, mer än ett brev från **Sören Sommelius** och hans tjej **Kristina Simonsson**. De flög via Damaskus till Bombay den 23 mars för vidare befordran till Trivandrum. Brevet var skickat från Sverige före avresan. Jag har idag skrivit till två poste restante-adresser för att få kontakt. De tänker samla material för att skriva en bok om Kerala.

Vi bor på ett bra hotell, alldeles lugnt med utsikt mot hindutemplet i Trivandrum, det är Sören som rekommenderat det. Rajadhani heter det, kostar 35 rupees. Förresten 1 svensk krona motsvarar 1,50 rupees. 1 rupee är 67 öre.





Har ägnat mycket tid idag åt att registrera mig. På grund av att jag sökt visum för fyra månader istället för månader är jag tvungen att besöka polismyndigheten som håller koll på utlänningar i Indien (Commissioner of police), fylla i sex blanketter, lämna fyra fotografier och svara på tusen idiotiska frågor, och vänta tills i övermorgon för att få ett intyg på registrering. Helge som inte sökt visum har som svensk automatiskt rätt att vara tre månader utan visum och han behöver inte heller registrera sig.

Skulle han sedan vilja förlänga vistelsen, då måste han också genomgå samma byråkratiska process som jag – men han kan likväl lämna landet och sedan återvända på en ny tre månaders-period utan visa. Idiotiskt av mig att söka visum, skaffar massa problem bara. Så redan vid ankomsten till Ramesvaram, där jag fick ett tillfälligt registreringsbevis giltigt för sju dagar) efter att ha fyllt i tre blanketter och besvarat massa frågor. Också till skillnad mot Helge och andra utan visum.

Att vi skyndade oss att åka till Trivandrum berodde just på detta. Trivandrum var närmaste stad för resenärer som ankommer Indien med båten från Sri Lanka där det finns ett Commissioner of police-kontor. Och jag hade en vecka på mig att resa dit. Imorgon ska vi besöka Kovalam beach, en av Indiens finaste stränder, ett populärt ställe bland resenärer

## ALLEPEY, KERALA

**Fredag 9 april 1982**

### **Brev till journalistkollegerna på Hallands Nyheter i Falkenberg**

Kamratliga hälsningar från det röda Kerala. Efter drygt fyra veckor i Sri Lanka befinner vi oss alltså i sydvästra Indien, med behagligt höga temperaturer vilket bifogade templistan intygar.

Vi missade ju **Fälldins** besök här nere, men nu blir det istället hett stoff i maj, med mycket viktiga delstatsval i Kerala, Västbengalen, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, och eventuellt också i Andhra Pradesh och Karnataka. Såväl i Kerala som i Västbengalen står striden hård mellan breda vänsterfronter mot högerblock centrerade kring **Indiras** Kongressparti. Vi kommer att vara i Västbengalen under valkampanjen, som kan väntas bli laddad.

Vi kombinerar på ett ganska lyckat sätt semester med en hel del jobb. Som journalister är det öppna dörrar överallt här i Sydasiens. Folk ställer beredvilligt upp med tid och fordon, i dagar i sträck, för att visa oss runt. Till skillnad från en del andra länder är det dessutom inga som helst problem med att fotografera. Alla älskar att låta sig fotograferas

### **Biståndsprojekt och ursprungsbefolkning**

Bland det vi gjort på Sri Lanka, förutom att titta på det skandalösa Kotmaleprojektet förstås, är att jämföra med de småskaliga landsbygdsprojekt i södra delen av landet som SIDA också finansierar, med en bråkdel av de pengar som går till Kotmale.

Vidare bodde vi några dagar hos ursprungsbefolkningen i Sri Lanka, veddahs, som för närvarande kämpar för att få bo kvar i sin djungel. Den hotas av planer på en nationalpark. Uppe i höglandet besökte vi en organisation som kämpar för de tamilska plantagearbetarnas rättigheter, varvid vi besökte plantager, fackföreningsfolk etc.

Uppe i norr, kring Jaffna, följde vi också en del tamilska flyktingar från höglandet, som där uppe skapar sig en ny framtid som nybyggare. Dessutom har vi gjort en del mindre jobb.

En del bilder fick vi gjorda hos den lankesiska dagstidningen The Island, men resten fixar Helge när han åkt hem till Sverige i början av juni. Därefter kan jag sitta på någon mysig plats i svala Himalaya och skriva ut texter.



### **Båtfärd genom laguner och kanaler.**

Åter till nuet – vi är i staden Allepey i centrala Kerala. Vi kom hit per båt, en 8 timmars underbar färd med flodbåt längs Keralas "backwaters", ett kanal- och lagunsystem som löper genom hela Kerala från norr till söder, en bit in från kusten.

Vi for från Quilon i förmiddags, och hela dagen gick resan genom ett grönt, frodigt Kerala. Kokospalmer i miljontal, risfält, fiskebyar, där fiskarna ännu använder traditionella "kinesisiska" fisknät, och båtarna är katamaraner och kanoter.

Större delen av fiskarbefolkningen i Kerala är kristen, varför det vimlar av väldiga kyrkor. För dagen fulla av långfredagsfirande människor.

Imorgon ska vi först åka med båt över en insjö 2,5 timmar in till staden Kottayam, varifrån vi ska försöka komma till Kodaikanal uppe i Palnibergen.

Förutom att vara en så kallad "resort" med behagligt klimat, sådär 20 grader mitt på dagen, är det kring Kodaikanal som många av de tvångsflyttade tamilska plantagearbetarna från Sri Lanka nu lever. Vi ska följa upp det.

### **Filmindustrin i Madras**

Så småningom blir det filmindustrin i Madras, Indiens Hollywood. Redan nu har vi börjat gå på bio för att sätta oss in i den indiska filmen. Den är väldigt olika beroende på var den är producerad bör tilläggas. Filmen i Kerala på malayalam är av högre klass än den i Madras och sång- och dansfilmerna från Bombay.

Upp längs ostkusten, till Västbengalen, Sikkim och Assam, varefter vi tänkt vara en månad i Bangladesh. Om nu inte militärkuppen sätter hinder i vägen.

Jag fortsätter i sommar själv runt i norra och västra indien, samt Nepal innan jag avslutar med en vecka i det slutna men mycket intressanta och fina Burma. Flyger hem den 1 september.

Jag skulle gärna vilja höra hur livet går vidare på HN, hur slutresultatet för nya HN (d v s med färgen) utföll med mera. Den som så önskar kan skriva till L E, Poste Restante, Calcutta, India, innan den 1 maj. Bifoga gärna några fornminnesartiklar, samt "skivinspelningen" som jag är intresserad av att se i tryck.

På återhörande/Lars Eklund

# PERIYAR LAKE, THEKKA, KERALA

**Söndag 11 april 1982**

Det är Påskdagen idag. Klockan är 9 på förmiddagen, sitter på en uteterass vid Periyar House hotell, vid nationalparken uppe i Västra Ghats-bergen, nära gränsen till Tamilnadu.

Det är en riktigt skön svensk sommardag här uppe. Svält i natt och under morgontimmarna, och precis lagom varmt på dagen. Om en timme ska Helge och jag gå med en grupp på vandring in i nationalparken, och se om vi kan se några elefanter, tigrar med flera djur. Man kan också åka båt på Periyarsjön, men vi har åkt så mycket båt de senaste dagarna att vi hellre vandrar.

## Fascinerande färd i lagunerna

Den mest fascinerande upplevelsen den gångna veckan har varit båtresorna i det omfattande kanal- och lagunsystemet som sträcker sig genom hela Kerala, från norr till söder, en bit innanför kusten.

I förrgår for vi från staden Quilon, åtta timmar genom ett frodigt, grönt, bördigt landskap. Kokospalmer, risfält, fiskebyar ochen mängd kristna kyrkor (större delen av fiskarbefolkningen är kristen).

En fantastisk resa ömsom över breda laguner där vi mötte traditionella fiskare med kataraner och kanoter; och träpråmar som transporterar hö, lera etc., ömsom på smala kanaler, täckta av vattenväxter, tätt mellan risfälten. Resan kostade bara 2 rupees 90 paisa.

## Indian Coffee House i varje stad

I Allepeyi, en liten fin keralansk marknadsstad tog vi in på St George's Lodgihg och fick ett dubbellrum, rent och snyggt för 8 svenska kronor. Och sen upptäckte vi en fantastisk restaurang, Indian Coffee House, så där åt vi våt middag och frukost dagen därpå. Den ingår i en kedja av kaffe-restauranger som också finns i övriga städer i Kerala samt i Calcutta.

Det är något så speciellt som restauranger som drivs av kaffe-arbetarnas kooperativa sällskap. Kyparna går omkring i dresser och turbaner som på Maharajans av Travancores tid, priserna är otroligt låga, och kaffet är av högsta kvalitet.

## KOTTAYAM & PERIYAR LAKE

**Lördag 11 april 1982**

Igår inleddde vi också med en båtfärd, Nu med Kerala Water Transports båt nr 49, över lagunerna inåt land, tre timmar till staden Kottayam. Båtturen gick på 2 rupees 10 paisa,

Åt lunch på den stadens Indian Coffee House, innan vi tog en buss till nationalparken Periyar Lake klockan 14.

En rätt jobbig färd, fyra timmas serpentinväg upp i bergen, i en obekväm buss. Har värk i ändan, speciellt som det var träbänkar på bägge sätena.

Vi kom för sent för att bo i en hydda inne i nationalparken, istället fick vi ta in på Periyar House, fick varsitt singelrum för motsvarande 10 svenska kronor. Hade tur att det fanns lediga rum där. Ett tag trodde vi att vi skulle behöva ta in på det lyxigare turishtotellet intill, för 120 rupees

Imorgon ska vi fortsätta till Kodaikanal, också i bergen fast 160 km längre österut. Däromkring finns många repatrierade lankesiska tamiler.





## Visumproblem i Trivandrum

Trivandrum var en angenäm stad att vara i. Tyvärr kom inte Sören och Kristina dirt medan vi var där. Dessutom fick jag inte registreringen som jag nämnt tidigare ordnad direkt, utan det skulle dröja två dagar. Men när jag efter två dagar återvänder till polismyndigheten möts jag av beskedet att registreringen inte är klar – chefen säger sig inte ens fått min ansökan! Istället måste jag vänta tills efter påskhelgen, som just skulle ta sin början.

Mina protester mot att jag tvingas återvända till Trivandrum bara för att hämta ett papper nonchalerades fullständigt. Jag undrade då ifall jag kunde be en svensk vän – jag tänkte på Sören – att hämta registreringen och han skickar till mig med brev till Madras, vårt nästa delmål på reportageresan. Men inte heller den lösningen accepterades, jag måste själv vara närvarande och visa passet.

Nu får vi fundera på vår fortsatta resrutt, om vi kan fullfölja vårt planerade program och hur jag kan passa in en snabbvisit till Trivandrum.

## Besökte fiskekooperativen

En av dagarna i i Trivandrum for vi med buss till Kovalam Beach och badade och hade det skönt. Nästa dag var vi i seedan i kontakt med en organisation som arbetar för fiskarkooperativ. Helge var sjuk, men jag besökte ett sådant samma dag strax utanför Trivandrum. De traditionella fiskarna har lyckats komma ifrån mellanhänderna och får istället själva hela vinsten på sitt fiske.

Helge och jag besökte det största och äldsta av fiskekooperativen, Marianad. Tog första bussen ut ur stan klockan 05:45 för att vara med om marknaden på stranden. Vi tillbringade halva dagen där ute, snackade med folk etc. Träffade byns trevliga barberare, John, som klippte Helge.

## Träffade Jacobo Eapan

På eftermiddagen besökte jag **Jacob Eapan**, en ledande teoretiker inom det dominerande kommunistpartiet CPI (M) där M-et står för Marxistist. Han är redaktör för tidskriften 'Social Scientist', och jag hade ett långt, givande samtal med honom om läget i Indien. Av honom fick jag ett introduktionsbrev till **Ashok Mitra** – finansminister i Västbengalen, den andra indiska delstat där vänsterkrafter dominerar.

På kvällen for jag själv per delad taxi (bussarna var överfulla), de 7 milen till Quilon. Helge stannade kvar på hotellet i Trivandrum för att vila efter magsjuka. Jag bodde på hotell i Quilon över natten. Helge tog buss nästa morgon, så sågs vi vid båten i Quilon klockan 10. Känns nödvändigt att göra lite själv ibland.

**LARS EKLUND**

*Fortsättning på resan återfinns i Resebrev 10*



# Weather report

Observations recorded at 8-30 a.m. on April 4:

	Max	Min	R	TR
<b>TAMIL NADU</b>				
Adirampatnam	34	28	0	12
Coimbatore AP	36	24	0	37
Coimbatore	36	24	0	10
Coonoor	25	15	0	1
Cuddalore	39	27	0	0
Dharmapuri	38	25	0	1
Kallakurichi	39	27	0	0
Kanyakumari	33	27	0	72
Karaikudi	38	—	—	—
Kodaikanal	21	14	31	44
Meenambakkam AP	40	28	0	0
Nungambakkam	38	28	0	0
Madurai AP	39	23	21	24
Nagapattinam	37	28	0	1
Ootacamund	25	11	1	21
Palayamkottai	40	28	0	25
Pamban	35	28	0	8
Parangipettai	39	27	0	0
Salem	38	25	1	22
Thirujavur	41	28	0	0
Tiruchi AP	40	28	0	0
Tiruchi	39	27	0	0
Tirupattur	—	24	1	2
Tiruttani	41	24	1	13
Tondi	33	27	0	8
Tuticorin	35	25	0	3
Vellore	41	27	0	1
<b>ANDHRAPRADESH</b>				
Anantapur	40	25	0	2
Arogyavaram	38	28	0	0
Bhadrachalam Road	42	26	0	0
Calingapatnam	34	27	0	0
Cuddapah	41	29	0	0
Gannavaram	40	27	0	0
Hanamkonda	42	27	0	35
Hyderabad AP	40	24	0	0
Kakinada	37	28	0	0
Khammam	42	27	0	0
Kurnool	41	27	0	0
Mahbubnagar	42	27	0	0
Masulipatnam	37	26	0	0
Nalgonda	43	27	0	tr
Nandyal	43	27	0	0
Nellore	42	28	0	0
Nidadavolu	37	26	0	0
Nizamabad	41	—	—	—
Ongole	42	28	0	0
Ramagundam	43	23	0	tr
Rentachintala	44	—	—	—
Tirupati	41	21	0	2
Visakhapatnam AP	38	28	0	0
<b>KARNATAKA</b>				
Agumbe	32	15	0	0
Bangalore	35	22	0	1
Belgaum AP	—	17	0	1
Hassan	30	—	—	—

	Rain	Total rain	mm	mm
Goa	32	24	0	0
Imphal	20	18	41	175
Jaipur AP	37	21	0	13
Lucknow AP	35	—	—	—
Nagpur AP	41	25	0	8
New Delhi AP	32	21	0	54
Patna AP	39	18	0	46
Pondicherry	32	24	0	0
Pune	36	18	0	0
Srinagar	22	11	0	122
Shillong	22	15	0	KH

The columns show maximum and minimum temperature in Celsius, rainfall during past 24 hours (tr-trace) and total rainfall in mm since beginning of the season (March 1).

## Isolated rain in Tamil Nadu

Rainfall has been isolated in interior Tamil Nadu. The chief amounts of rainfall reported in cm. are: Kodaikanal 3 and Madurai 2. Weather was dry over coastal Tamil Nadu, Pondicherry, Kerala, Karnataka, Lakshadweep and Andhra Pradesh. Day temperature fell at a few places in Tamil Nadu and changed little over the region. They were markedly above normal over south coastal Andhra Pradesh, north coastal Tamil Nadu, appreciably above normal over Telangana, north coastal Andhra Pradesh and south Tamil Nadu. They were above normal over remaining parts of the region. Rentachintala recorded the highest day temperature of 44 degree Celsius.

**FORECAST** (valid until the morning of April 6): Isolated rain or thundershowers may occur over interior Tamil Nadu, Kerala and south interior Karnataka. Mainly dry weather will prevail over coastal Tamil Nadu, Pondicherry, north interior Karnataka, coastal Karnataka, Lakshadweep and Andhra Pradesh. Day temperature will continue to be appreciably above normal over many places in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry.

April Calendar	SUN		MOON	
	Rise	Set	Rise	Set
	H.M.	H.M.	H.M.	H.M.
Monday (5)	6 03	18 21	15 53	03 52
Tue'day (6)	6 03	18 21	16 46	04 37
Wed'day (7)	6 02	18 21	17 37	05 19

**PHASE OF THE MOON**  
Thu'day (6) First Quarter 15 48

**RIGHT PRICED  
HIGH QUALITY**

# Himadri















Backwaters norr om Alleppey











Periyar Lake National Park









THE



HINDU

India's National Newspaper

Printed at Madras, Coimbatore, Bangalore,  
Hyderabad and Madurai

## SVENSKA JOURNALISTER FÖRSVUNNA UNDER EXPEDITION I SYDINDIEN

Ingenting har hörts av de bägge svenska journalister-  
na Lars Gunnar Thorsten och  
mr Helge Rubin, sedan en läno-  
re tid. De bägge anlände till  
Indien för en vecka sedan med  
M/S Ramayuna från Sri Lanka.  
Mr Lars var av immigrations-  
myndigheten i Rameswaram an-  
modad att snarast låta regist-  
rera sig hos Commissioner of  
Police i Keralas huvudstad Tri-  
vandrum. Men där har man ~~inte~~  
inte fått någon kontakt. Tro-  
ligen har de bägge svenskarna  
som illegalt tänkt arbeta som  
journalister i Indien, tagit  
det säkra före det osäkra och  
avvikit. Det är känt att de ta-  
git en expressbuss från Madu-  
rai i Tamilnadu i riktning mot  
Nagercoil på Malabarkusten, men  
det är okänt om de nått ända fram  
i den nu rådande 40-gradiga vär-  
men i området. Eftersökning på-  
går av stats- och unionpolis.

## Fru Premiärminister invigde skola

Kovalam lördag: Fru PM Indira Gand-  
hi, vår älskade ledare, invigde nå  
lördagen en skola för harijans i  
Kovalam på Keralas kust. Som en  
följd av allt fler omvändelser i  
trakten till islam och kristendom,  
av harijans, har myndigheterna be-  
slutat satsa på förbättrade skol-  
möjligheter, så att omvändelser-  
na upphör.

## MARXISTER VANN STUDENTVALEN STORT

I studentvalet vid universitetet  
i Trivandrum segrade det CPM när-  
stående studentpartiet. Trivandrum  
är sedan länge ett säte för mar-  
xister. Det är i dagarna 25 år  
sedan världens första lagligt val-  
da kommunistiska regering över-  
tog makten. Snart stundar del-  
statsval på nytt, och studentva-  
let kan vara ett tecken på att  
vänsterregeringen kommer att bestå.

## HETT TIPS OM FÖRRYMDA SVENSKAR

Myndigheterna i Sri Lanka kun-  
de nå lördagen till den indis-  
ke High Commissionern i Colom-  
bo lämna besked om de i Indien  
försvunna svenskarna. Dessa har  
i fyra veckors tid befunnit sig

på ön. Också där har de under  
falska förespeglingar rest runt  
som "turister", fast deras rutt  
tydligt talar om intressen där-  
utöver. Vår källa på lankesiska  
--xv-zr-xxv-ut

### WANTED BRIDE

Sri-Lankan of a very affluent respectable family, Aeronautical Engineer  
— 27, Sober, Smart, Sharp featured, Medium complexioned, good tempered,  
propertied. Non-Vegetarian, also with business interest and income. Awaiting  
take-up appointment abroad.

Parents seek a fair extremely beautiful, slim, fairly tall, well educated  
qualified girl around 20. Preferably Catholic/Hindu from Tamilnadu, Kerala,  
A.P. or Karnataka of an affluent family of permanent business, Industrial  
interest or well placed Government Organisation. Girl's appearance, outlook,  
family background main consideration. Application treated very confidentially  
— Reply with full details to:

R. V. S. ASHOK KUMAR,

44, Hakkim Ajmalkhan Road, Chockikulam, Madurai-625002.



# Some dreams stay beautiful...forever



HINDUSTAN SANITARYWARE  
Dream-ware for the bathroom of your dreams

Dröm dig bort närhelst du känner hur tarmen  
pockar på utlopp. Du behöver inte längre gå  
ända ned till havet för att släppa loss till  
vågornas kluck. Nej, från och med nu kan du sit-  
ta bekvämt i ditt eget lilla mysiga hem och fun-  
dera över det fantastiska. Också du har kontakt  
med havet. Dröm dig bort..

FOTNOT: I Sydostasien är det endast turister som ut-  
nyttjar stränderna till att sola på. I övrigt fun-  
ger de som vidsträckt offentliga toaletter.

PS. Vänliga hälsningar från Lars Eklund *Lars*