

## Resebrev Nr 78

8-14 augusti 1982

# VIJAYANAGAR-HYDERABAD-PURI

Av min sexmånaders resa som frilansjournalist återstår efter denna berättelse bara två veckor i Kolkata och en vecka i Burma (se resebrev nr 11 respektive 66). Reste genom indiska delstaterna Karnataka och Andhra Pradesh. Besökte spännande ruinstaden Vijayanagar, huvudstad i ett på 1300-talet etablerat mäktigt hinduiskt kungarike, vars furstar i 300 år höll stånd gentemot angrepp från sultanaten Hyderabad och Bijapur. Vidare till Gulbarga och storstaden Hyderabad där jag besökte Osmania-universitetet med naxalitslagord på väggarna och så med tåg till delstaten Orissa med dess huvudstad Bhubaneshwar, tempelstaden Puri och Konarak-templet.





HYDERABAD

7 Lördag Arnold 219 82-08-07		Augusti 1982				
		9 Måndag Roland 221 82-08-09	10 Tisdag Lars 222 82-08-10	11 Onsdag Susanna 223 82-08-11	12 Torsdag Klara 224 82-08-12	13 Fredag Hillevi 225 82-08-13
Hampi (Vijayanagar)	8					
m. cykel från Hospet, 13 km	9					
	10					
	11					
	12	Gulbarga- Hyderabad	Hyderabad (Golconda)		Arkonst Puri f.m. (byta i Khurda road)	Puri
	13					
	14					
	15					
	16			Tåg 12.25 fr. Secundere bad		Busstun 6.30 A.M.- 6.30 P.M. (Konarak, Bhubaneswar m./l)
	17					
	18					
	19					
	20					
8 Söndag Sylvia 220 82-08-08			Brev f. Charles, pänningar och pengar.			Djungel uter/2 Tåg 21.05 Puri-Howrah (Sri Jagga- nath Exp)
9 o. Tref. 10						
Hospet-Gulbarga						
Brev hem, med lysan och pengar.						

Hejsan,

Hospet, Karnataka 7.8.82

(imogen vidare via Gulbarga till Hyderabad!)

Jag har alltså nästan fullbordat ett varv runt den indiska halvön, för fyra månader sedan var jag (och Helge) ju i Mysore och Bangalore, vilka städer också ligger i delstaten Karnataka. Som planerat lämnade jag Goa igår, efter att ha varit två dagar i den benägnliga huvudstaden Panjim (eller Panaji), och ha besökt Gamla Goa. Det ligger endast 10 km från Panjim inåt land, och är den gamla huvudstaden under 1500- och 1600-talet. Då behärskade portugiserna sjöfarten såväl på Atlanten som Indiska Oceanen, och man etablerade asiatiska kolonier i Indien (Goa, Daman och Diu), Sydostasien (Timor) och Kina (Macao). Goa förklarades som huvudstad för hela väldet i Asien, och en vice-kung placerades där.

Handeln flödade och inflyttningen var stor, väldiga katedraler och kyrkor byggdes. <sup>Stads</sup> Goa hade som mest 400 000 invånare, lika mycket som Lissabon vid den tiden. Medan den katolska kyrkan tvingades åse hur reformationen på 1500-talet örev en stor del av Europa bort från den "rätta" läran satsade den hårt på mission och omvändelse i de nyövrade områdena i Amerika, Afrika och Asien. Alla de viktiga katolska ordnarna upprättade centra och kloster i Goa, som likaledes försågs med en ärkebiskop för Asien. Den främste av alla missionärer var jesuiten Francis Xavier, som reste kors och tvärs i bortre Asien, bl a fick han tillstånd av den japanske kejsaren att missionera i Japan (vilket dock de japanska adelsmännen förhindrade).

Goas nedgång kom redan i mitten av 1600-talet i och med att holländare och sedan engelsmännen tog över kontrollen av världsnaven. Och Gamla Goa övergavs till förmån för en ny huvudstad Panjim. Men vad som ännu idag finns kvar är imponerande. Det är den stora domkyrkan, Portugals (och numera Indiens) största katedral, 86 x 56 meter, byggd i renässansstil. Det tog 80 år innan den var fullbordad år 1640. Vägg i vägg ligger Franciskanerklostret med en nästan lika väldig kyrka från 1500-talet. Sedan några hundra meter därifrån ligger en tredje katedral. Bom Jesus Basilica, byggd kring sekelskiftet 1600. Och inne i Bom Jesus finns ett mausoleum med Francis Xaviers lik. Makaber likhantering bakom. Xavier dog under en resa, och begravdes på en ö utanför Kinas kust. 1552. Därifrån flyttades han över till en gravplats i Malacca (som också var portugisiskt då). Fyra månader senare kom Xaviers efterträdare dit, och bad att få gräva upp honom för att visa sin respekt. Sagt och gjort, och stor förvåning att finna Xaviers lik nästan helt oanfrätt. Därför skickades liket vidare till Goa, och efter att ha förvarats på ett par olika platser fick det sin nuvarande placering 1613. Varje år i december hålls en festival till Xaviers minne, och vart tionde år öppnas kistan så att pilgrimer kan få titta (Man ser huvudet genom glasväggar i kistan även nu). Nästa gång blir i december 1984. Liket är dock inte komplett längre, olika kroppsdelar, ~~bl a en hand~~ har skurits av och skickats till Rom. <sup>bl a</sup> ~~en del av handen~~ finns i Gesu-kyrkan. Jesuiter i Japan har fått resten av handen. Inälvorna har också fördelats på olika intresserade kyrkor och spritts över världen. ; <sup>gamla Goa</sup>

Förutom dessa stora kyrkobyggnader finns <sup>flera</sup> mindre kyrkor och kyrkoruiner, samt kloster. Bl a nunneklostret Santa Monica, ännu i bruk

Jag tillbringade en halv dag i Gamla Goa, tog en lokal buss ut, och vandrade runt i den fascinerande miljön, och besökte museet (arkeologiskt). Intressant där en porträttssamling av samtliga portugisiska vicekungar och guvernörer från 1492 till 1961, i tidstypiska kostymer, peruker och dräkter.

En hel dags resa från Panjim åter upp på Deccanplatan. Det inre av Goa är skogbevuxet och har en mängd järnmalmgruvor i sluttningen till Västra Ghat-bergen. Uckså Karnataka och Maharashtra har stora mineralfyndigheter, och malmen därifrån skeppas ut via Marmagoa, den stora hamnen i Goa. Direktbuss 9.30 till Hubli, 6 timmars resa. Hubli och Dharwar är tvillingstäder, centrum för norra Karnataka. Dharwar har University of Karnataka. Studenterna där är närt engagerade i en pågående kampanj att göra det regionala språket kannada till det enda officiella i staten. Alla vägskyltar etc har idag text på tre språk: kannada, hindi och engelska. Men överallt finner man att aktivister målat över ~~de~~ den engelska texten.

Från Hubli buss först till staden Gadag, och därifrån ytterligare

en till Hospet, som jag anlände till kl 20 igår.

Och idag har jag varit på nya historiskt intressanta platser, fast av ett helt annat slag än i Goa. Nämligen ruinerna efter Vijayanagar, huvudstaden i det sista och största hinduiska kungariket i Sydindien. Etablerat på 1300-talet, i en tid då Islam hade trängt in från norr och muslimska regenter härskade i hela nordindien. Under 300 år höll Vijayanagar stånd mot anstormningen från sultanerna i Hyderabad och Bijapur- de två viktigaste muslimska furstendömena i söder. Det var i Vijayanagar som hinduismen överlevde - och det som nu finns i Hampi som minner om huvudstaden (som var 33 kvkm stor, halv miljon invånare, legoarmé på 1 miljon man) är hundratals tempel i en tung massiv byggnadsstil. Naturen är bergig, och påminner hämskt mycket om Petra i Jordanien. Där är det samma massiva stentempel, fast det är 1 000 år före Vijayanagar.

Innan brevet tar slut: Mina pengar är på uppnållningen. Med sparsamhet och 14 dagar nos Munshi i Calcutta räcker de, men inte mer. Jag skulle därför uppskatta om ni kunde skicka mig \$ 100 (=580 kr). Det har inte varit några problem med pengarna i brev tidigare, men för säkerhets skull kan ni väl skicka i två brev, en \$50-sedel i var, och till 2 adresser: Poste Restante, GPU, Calcutta, 700 001, India, och t c/o Annasa Munshi, 48 Talā Park Avenue, Calcutta, 700 037, India. Tackar på förhand, och att de kommer före 26.8. Vänliga hälsningar

No Enclosures Allowed  
इस पत्र में अलग से प्रेषित वस्तुएं नहीं होनी चाहिए

India

Hospet, Karnataka

Kars Eklund

Sender's Name and Address:-  
पत्र में भेजने वाले का नाम और पता:-

फोल्ड इस पत्र को दोबारा

SWEDEN

S-440 92 Svanesund

Sesterriken

Familjen Eklund

Int. 1982-08-19.

Box 29

भारत में आयोजित  
IX ASIAN GAMES  
DELHI 1982



एग्राम्मे  
Kartpost



# VIJAYANAGAR



TUNGABHADRA RIVER



# VIJAYANAGAR







GULBARGA FORT







KARNATAKAS  
LANDSBYGD



## Hospet, Karnataka 7 augusti 1982

Lördag, jag har precis avslutat brev hem, ber familjen skicka mig 100 US-dollar i Calcutta. Nu har jag dock blivit orolig att de inte kommer att hinna med, för har man otur med postgången kan det ta uppemot nio dagar för mitt brev att nå Sverige härifrån.

Har tillbringat hela dagen i den fascinerande ruinstaden Vijayanagar, 12 kilometer från Hospet, vid en by som heter Hampi. Jag hyrde en cykel för att ta mig dit. Vijayanagar som betyder "Segerns stad" på sanskrit är en stor ruinstad vid floden Tungabhadra. Det var huvudstad för ett hinduiskt kungarike från 1300-talet, ofta i strid med de närliggande muslimska sultanaten Bijapur, Ahmadnagar och Golconda. Imperiet kollapsade dock 1614 och staden lades i ruiner.

I Vijayanagar går träffade jag inne i det lilla Venu Gopala-templet två killar med flickvänner som låg och vilade på två stensoffor. De var ovanligt öppna i att uttrycka sina känslor för varandra. Jag tog foto av dem (*här bredvid*) och lovade att skicka. På återvägen till Hospet, cyklade i motvind, passerade jag gänget som promenerade.

Det går tyvärr endast nattbussar från Hospet till Hyderabad med avfärd klockan 19:40 ikväll. Men jag känner inte för att ta nattbuss, skulle gärna skulle vilja återvända till Hampi imorgon igen och se det som jag inte hann med idag, såsom palatset och det kungliga badet.

Men det fungerar inte heller, för jag måste ta en buss till Gulbarga i nordöstligaste hörnet av Karnataka imorgon, och sådana avgår klockan 08:30, 10:30 samt 22:00. Då har jag inget val än att ta en morgonbuss. Från Gulbarga lär det sedan oftare gå bussar till Hyderabad.

Fast nu är klockan redan 23:30 och jag borde ha sovit för länge sedan för att orka med att stiga upp tidigt imorgon.

Godnatt, ska bara packa mitt bagage innan jag lägger mig innanför moskitnätet, här är nämligen massor med mygg i rummet. Annars är det utmärkt med hyllor, skrivbord och en liten skinnsoffa. Fläkt i taket.

Jag har för övrigt ändrat mina planer för den fortsatta resan. Efter Hyderabad struntar jag i att åka till Srikakulam, en stad i Andhra Pradesh berömd för en mängd buddhistiska fornlämningar. Istället tar jag ett direktåg till Puri i Orissa Det gör det möjligt för mig att stanna över natt i Gulbarga imorgon kväll.

## Gulbarga, Karnataka 8 augusti 1982

Vilken intressant resa det varit idag fastän lång, hela 8 timmar från klockan 10:30. Karnatakas vackra landsbygd. Konstbevakning från såväl Tungabhadra-floden och Krishna-floden, med fördämningar och vattenkraftverk strax utanför Hospet. Tidigare kunde man bara odla en gång om året, nu kan skörda tre gånger om året. Det odlas mycket ris, men den absolut dominerande grödan är sockerrör.

Det ojämlika samhällssystemet märks här extremt tydligt. Våldiga fält med mängder av lantarbetare, män, kvinnor och barn arbetar där till usel betalning. Samtidigt kunde jag i de småstäder vi passerade beskåda hur en del flotta hus uppförts. I en stad såg jag en splittrig Mercedes parkerad utanför ett hus. Och en sådan bil är extremt dyr i Indien på grund av uppemot 100-procentiga införselavgifter för i utländska bilar.

Livet i byarna är lika fattigt här som det är på andra håll i landet. Överallt ser man kvinnor som plockar löss på sina barn och sina väninnor. Enkla hyddor med halmtak. Barn som badar i smutsigt vatten.

Mellan de uppodlade områdena har denna region en märklig natur med röd berggrund och miljontals stora stenblock, några liknar statyer av fantasifigurer.



Nu bor jag på ett hotell nära busstationen och betalar 10 rupees för ett simpelt rum utan myggnät, trots massor av mygg. Jag har istället köpt myggsalva och kletat in mig med. Kör dessutom takfläkten i full fart. Klockan är 21:45 och jag har varit och ätit på en bar/restaurang. Det blev kyckling för tredje dagen i rad. I förrgår Ginger Chicken, igår Chicken 80 och idag Chicken Biryani. Därtill tomatsoppa och en Double Seven öl.

Imorgon ska jag på förmiddagen besöka Gulbargas fort. Staden var huvudstad i Bahmaniriket på 1300-talet tills huvudstaden flyttades till Bidar, 100 km norrut härifrån. Men klockan 13 tar jag bussen till Hyderabad. Har redan köpt biljett för 20 rupees.

Bussresan idag kostade för övrigt 27 rupees. Det serverades ingen lunch på vägen, utan jag förlitade mig på att äta bananer. Mulet väder och en regnskur, skönt.

## Gulbarga-Hyderabad

9 augusti 1982

På förmiddagen besökte jag inte bara Gulbargas fort utan också det hinduiska Sharana Basa-veshwara-templet där jag blev bekant med brahminprästen **Shankrayya Gulbarg**, som ansvarade för detta lilla tempel som var tillägnat en lokal 1800-talsfilosof som hette **Sharana Basaveshwara**. Jag fotograferade prästen och sedan följde han med mig på en fika.

Träffade i templet också en collestudent vid namn **Dhanaraj Tambole**. Han följde sedan med mig till stora moskén, Jama Masjid. Jag befinner mig i en spännande del av Indien där hinduism och islam samexisterat i flera hundra år.

For så iväg med buss klockan 13 till Hyderabad, och hamnade på ett riktigt skithotell, Sri Vijaya Lodge, i Old Tophana. 25 rupees för en natt. Hotellet var fullt med mygg, vägglöss och råttor. Det djävligaste hotell som jag nånsin bott på.

## Hyderabad, Andhra Pradesh

10 augusti 1982

Bytt hotell, och bor på Super Lodge i ett rum som kostar 15 rupees per natt. Inne på en gård, så det är alldeles tyst och lugnt. Ännu tystare för mig då en bomullstuss jag stoppat i öronen på natten råkat fastna i ena örat. Det var nämligen också ett satans liv på det andra hotellet i natt.

Först satt personalen och konverserade högljutt med varandra till klockan 2 och sedan vid 4-tiden utbröt ett våldsamt bråk i receptionen. En massa upprörda bärare och rikshaförare var involverade i en dispyt av något slag. Jag fattade ingenting av vad det handlade om eftersom de alla talade telugu. Jag röt i alla fall åt dem och bad dem att hålla hålla käft, på engelska.

Godnatt, klockan är 23:35. Ägnat dagen åt att besöka några av alla intressanta platser i Hyderabad, däribland Charminar, en byggnad mitt i stan uppförd 1591 och som huvudsakligen använts som moské; och Golconda, ännu en fascinerade ruinstad 10 kilometer utanför Hyderabad. Slutligen besökte jag Osmania-universitetet, etablerat 1918. På många av byggnaderna var slagord målade till stöd för den väpnade kamp av naxalitgrupper som pågår i stora delar av delstaten Andhra Pradesh och intill-

liggande djungelområden. Något som **Jan Myrdal** entusiastiskt berättade om i sin läsvärda bok *Indie Väntar* från 1980.



Måtte jag slippa vägglöss i natt.







OSMANIA UNIVERSITY









Hyderabad 10.8.82

Hejsan,

Jag tänker inte skriva så långt nu, klockan är strax 23 och jag är väldigt trött. Det har varit mycket resande de sista dagarna, 9 timmars bussresa från Hospet till Gulbarga i söndags, och 6 timmars resa igår från Gulbarga till Hyderabad. Därtill har jag sovit mycket dåligt de två senaste nätterna. För såväl det billiga hotell nära busstationen där jag bodde i Gulbarga, som det hotell jag tog in på i Hyderabad igår kväll hade bugs - dessa fästingbesläktade blodsugardjur. Bägge nätterna har jag fått andas taklampan och ha den på halva natten - för djuren skyr ljus. Så fort man släcker kryper de upp från springorna i träsnigen eller madrassen där de håller till och biter och suger blod. Hotellet igår natt var verkligen oselt - och ändå tog de 25 rupier. Förutom bugs var det fullt med mygg, eftersom det inte fanns något fönster, utan bara ett galler. Och därtill råttor. Jag hade lämnat min tvål inne i tvättrummet när jag stöckit ut för att äta middag. När jag kom åter var tvålen decimerad med en fjärdedel, och hade tydliga märken efter rattänder. Så, det första jag gjorde imorse när jag vaknade var att packa inop och ta en rickshaw från Osmangunj som stadsdelen hette till Super Lodge vid Nampally High Road, alldeles vid Hyderabad järnvägsstation. Min guidebok rekommenderar detta hotell bland de billiga, och jag hade tänkt att fara hit redan igår, men den rickshawkille jag fick fatt på då när jag stigit av bussen föreslog det andra dåliga hotellet.

Det är lika enkelt rum det här. Neoslitet, blamalade väggar, en långsamt gående takfläkt. Jag sitter med en 65 cl flaska öl - Top Lager - och har suttit och blåddrat i min anteckningsbok. Nyss fick jag till min fasa se en liten bug. Jag noppas innerligt att den var kommen med från det andra hotellet - för jag har ingen lust att hålla på med bugs inatt också.

Jag får skriva om dagens tur till Golconda-fortet imorgon. För imorgon kl 12.25 ska jag sitta på tåget från Secunderabads järnvägsstation (Hyderabad o Secunderabad är inopväxta tvillingstäder), Konarak Express, 2:a klass med reserverad sovplats (träbräns), via Warangal, Vijayawada och Waltair till Bhubaneswar i Orissa. Jag tänker också byta tåg strax före B., och fara ned till Puri vid kusten. En betydande tempelstad och även tillnäll för resenärer och hippies. Stannar tills fredag kväll där, då jag tar nattåg direkt till Calcutta (Howrah) som jag når på lördag förmiddag.

Puri torsdag 13.10. Det blev en lugn natt, och tågresan blev också betydligt behagligare än jag trott den skulle bli. Konarak Express är nämligen ett tåg som bara har reserverade platser, och mjuka säten och ryggstöd. Så skillnaden mot första klass bestod i stort sett bara i lite smalare säten, ej lika vråsig med plats och inga kupéer. En fin resa genom norra Andhra Pradesh, vad som kallas för Telengana. 1947 etablerades där en kommunistisk folkrepublik, som varade några månader. Och idag pågår det i skogarna på gränsen mellan Andhra och Madhya Pradesh och Orissa fjerrillakrig. En enad stark bonde- och studentrörelse har här tagit rättvisan i egna händer. Jordägandet är extremt ojämnt i området, och myndigheterna står bakom jordägarna. Jan Myrdal skildrar i sin bok "Indien väntar" ett besök till de befriade områdena i Andhra, och han ser en framtid för Indien just i denna rörelse.

Igår förmiddag innan jag skulle iväg med tåget för jag ut till Hyderabad's väldiga universitetsområde, Osmaniauniversitetet. Det ligger en halv mil utanför stan, utspritt över ett stort område med parker och grönområden mellan de olika fakulteterna och studenthemmen. Mitt intresse gällde graffititexterna, på alla husväggar och fasader, som enligt min guidebok är det mest extrema i hela Indien. Och verkligen, det fanns i stort sett inte en enda byggnad som inte var fullklottrad med politiska slagord och namn på organisationer. Framförallt PSDU, Progressiva Demokratiska Studentunionen, den marxist-leninistiska organisation som Myrdal skriver om.

När vi passerade med tåget igår eftermiddag området mellan Warangal och Vijayawada återfanns mycket riktigt samma slagord om 'Folkets krig', o likn. på varenda liten järnvägsstationsbyggnad.

Lärde känna en trevlig kille som jobbar på Geological Survey of India i Hyderabad, centrum för hela Sydindien. Det är de som letar reda på nya olje- och mineralfyndigheter. Han tjänar 700 rupier i måna-

den, som nyanställd tjänsteman. Man skäms nästan att tala om att hans kollega i Sverige skulle få direkt 10 000 rupier i månaden. Han bor i ett enkelt nyresrum i Hyderabad, nu var han på väg hem till sitt föräldrahem i Rajamundry (dit vi kom kl 21.30). Fadern pensionerad, jobbat för oljebolaget Burmah-Shell.

Nu sitter jag i ett nyfsat rum, med skrivbord, på ett billigt turisthotell i Puri. Väntar på att få lunch, fisk-curry. Det regnar lätt och är väldigt mörkt ute. Ett franskt par bor här också, ska vara en månad i Indien bara och är besvikna över det myckna regnandet - så de har beslutat sig för att fara upp till Kashmir istället. För mig är däremot regnandet en skön upplevelse; svalka och befrielse från den heta solen i april-maj, och en intressant upplevelse. Jordbrukslandskapet är otroligt vackert nu, med de gröna fälten - riset har börjat skördas, översvämmade med vatten. Mängder av oxspann syns ute bland åkerlapparna, som plöjer inför nästa ris-sädd. Kvinnor i färggranna saris planterar de för-kultiverade risplantorna.

Sov gott på tåget, och vaknade i Orissa. Bytte tåg i Khurda Road, hade ett trevligt samtal med en kirurgläkare från Bernampur under de 90 minuternas resa till Puri, dit jag anlände 10.30. Nu stannar jag här tills imorgon kväll, då Sri Jagganath Exp tar mig till Calcutta. Inga problem få reservation. Jag avslutar brevet här, regnet har nu tilltagit. Har ni förresten skickat 100 en 2 väml också- *den*

No Enclosures Allowed  
 इस पत्र के अंग्रेज छे न लिखे

India

Hyderabad, Andhra Pradesh  
 Puri 12/8/82

Lars Eklund

Sender's Name and Address:-  
 भेजेने वाले का नाम और पता:-

फोल्ड करें  
 SECOND FOLD

SWEDEN

S- 223 57 Lund

Neptunusgatan 2

Familjen Eklund

भारत में आयोजित  
 IX ASIAN GAMES  
 DELHI 1982



एरोग्राम  
 Aerogramme



Over 30  
 7 Oct 1982-08-23



ORISSA

PURI & KONARAK















Puri, Orissa 12.8.82

Namaste,

Jag fick brev idag från Bubu i Calcutta. Ett viktigt brev, för hon skriver att hon nu berättat för sina föräldrar, och syskon att vi vill gifta oss. Hennes föräldrar vill tala med mig om det när jag kommer åter till Calcutta. Hon undrar i brevet om det verkligen inte kommer att bli några problem från mina föräldrars sida. Som om ett godkännande från föräldrarna vore nödvändigt.

Det är kulturskillnaden mellan Indien och Sverige. Annu vid 29 års ålder är Bubu helt beroende av sina föräldrar och bor hemma. Däremot har mina farnagor om att eventuellt kasttänkande skulle föfnindra vårt aktskap visat sig vara onödiga. Bubu skriver att familjen visserligen är hinduisk, men mycket liberalt sinnad och fri från kasttänkande.

Annada Munshi har skickat ett brev till mig i Bombay, och Bubu två brev förutom det som jag fick i Bombay. Men de tre breven har jag tvärr inte fått. Det vore intressant att se vad Annada skriver.

Nu är jag lite orolig inför lördag förmiddag, då jag ska konfronteras med hela familjen Munshi, i en helt ny relation mot tidig a re. Nu måste jag visa mig ansvarig och kapabel att ge Bubu ett bra liv i Sverige. Det är nästan att jag önskar att lördagen vore över och att jag vore hemma hos Sandeep och Darryl på söndag eftermiddag och dricker öl. Nu när det börjar bli allvar av romantiken blir jag plötsligt rädd. Samma rädsla som kom över mig när jag fick veta att Christiane tänkte fly från DDR för min skull. Fast det är en djävla skillnad. Christiane ville jag verkligen inte leva ihop med, men Bubu vill jag det gärna.

Så cheer up nu Lars, och låt morgondagens busstur till Konarak, templen i Bhubaneswar och andra platser på vägen bli en dag att förbereda dig inför mötet på lördag.

Jag har inte skrivit särskilt utförligt om de senaste dagarnas upplevelser. Varken om Hampi, cykelturen dit 12 km (djävla motvind på vägen hem), templen, pujan som jag fotograferade vid floden, Nästadays bussresa till Gulbarga, genom områden konstbevattnade från Tungabadhra och Krishna. Särskilt Raichur-distriktet - socker rör. Närmare Gulabarga bomull.

Gulbarga f m: Templet, festival, fakirer, pilgrimer,, buss kl 13 fullproppad till Hyderabad, fast jag hade sittplats -hade reserverat dagen innan. Strax före Hyderabad, full gubbe står i vägen för bussen- konduktören ut och drar bort nonom, då blir han fly förbannad och börjar slåss, slutar med att han kastar en stor sten åot bakrutan på bussen så den krossas. Vi kör bussen till en polisstation i Secunderabad. Mycket muslumer på bussen, kvi nor i svarta dräkter. Rickshaw till det usla hotellet, där jag blir irriterad över en djävla typ som undrar över min registrering, kollar i passet, tittar på Bangladeshvisat och tror att det är Indien och att det har gått ut. Sedan djävla liv på natten: Tog öronvadd - som jag sedan på morgonen int fick ut från vänstra örat. Fortfarande sitter det en båt kvar därinne. Omöjligt att få ut, när jag tvättar mig sväller det något, och hörseln försämras. Jag får gå till en doktor som får spola örat. På kvällen i Hyderabad rickshaw till Nampally High Road, järnvägsstationen och hörde om förbindelser till Puri. Köpte sedan en flaska öl i en butik och tog med åter till hotellet. Var förresten uppe på Super Lodge och hörde om rum för morgondagen, och passade -å att äta midagen i deras restaurang.

Biljettköpet: Blev hänvisad från en lucka till nästa, slutligen efter ingripande av supervisorn visade det sig vara den förste som skulle sköta om reservationer av Konarak Express. 66 rupier grundpris, 6 rup tillägg för supersnabot tåg och 10 för sovplats. Tog tyvärr 90 minuter att köpa biljetten, Kom inte iväg till Golcondafortet förrän kl 12 (byte till Super Lodge tidigare på morgonen).

Golconda alltså: Välbevarade murar. Spikar i portarna. 1 1/2 km yttermur, innanför vilken bl a staden Golconda finns. Andra mur runt själva fortet på 120 meter hög kulle. Solsken, lagom varmt. Ej mycket besökare. Fin atmosfär. Upp till slottet på toppen, ned annan väg förbi nu rasade närensbyggnader.

Efteråt till Qutab Shahi-dynastins gravar, väldiga kupolbyggnader med väldig akustik. Inne i varje kistor av svart marmor. 2 km ifrån fortet, utanför yttre muren.

Buss åter till stan, vidare till gamla stan. Charminar, riks-bekant byggnad mitt i gatukorsning. Mekka-moskén i närheten, med väldiga galler för för att förhindra fåglar att komma in (vilket de gör ändå). Promenerade i smala basargatorna. Talade med en konstnär som ritat porträtt av kända figurer på beställning.

Supé på Bombay Bar, KXKKKK Mutton-levercurry med ris, och öl. Köpte med mig ytterliager en öl till hotellet.

Nästa dag upp kl 7, för att hinna med ett besök till Osmania-universitetet innan bussen till Tåget. 50 min en väg till Osmania. Fotograferade slagord på väggarna, och gick omkring.

Buss till Secunderabad från Nampally, 70 paisa (auto-rickshaw skulle kosta 6.50, enligt notellmanagern). Kom kl 12.00 till stationen, hann ej äta lunch utan bara dricka en kop kaffe innan det var dags att fara med tåget 12.25.

Drack flera koppar under dagen, läste tidskrifter och i Chaudhuri's bok om Hinduismen, fick middag (kyckling) 19.30. Till sängs 21.30 sedan min nye vän Kameswar stigit av i Rajammundry.

Idag efter ankomsten till Puri fru ost på stationen, reserverad tåget för imorgon, sedan rickshaw till Tourist Bungalow där det emellertid var fullt redan. Istället för vi till det hotell där jag är nu. 15 rupier kostar det. God mats serveras. At fisk-curry till lunch och tomatsoppa till kvällsmål.

Rickshaw till GPO kl 16, sedan det slutat regna. Brevet från Bubu. Promenerade sedan några timmar runt i Puri. Templet, stängt för icke-hinduer, men möjligt att se från ovan från ett bibliotek mitt över gatan. De ville ha en donation efteråt, men jag nekade.

Brahminer i mängder. Juggernaut - den väldiga vagnen stod utanför templet. Promenad till havet - mycket indiska turister, från Calcutta. Regn på återvägen till hotellet.

Dags gå till sängs, jag ska upp kl 5 imorgon bitti, kl 6.30 avgår turistbussen som ska ta mig på en heldags färd, för 30 rupier. Har ändå t 68 rupier kvar nu + \$ 70 och 200 kronor. Nödvändigt jag får de extra \$ 100 från Arne och Gerd.

...konkret ut och gör honom, så blir det för honom  
och på ett sätt, sitter med ett handkastat en stor sten på väg  
tutan på bussen så den krasas. Vi kör bussen till en hotellstation  
i Secunderabad. Mycket muslimer på bussen, två i svarta dräkter.  
Rickshaw till det nya hotellet, där jag blir incheckad över en dag  
is typ som under över min registrering, kollar i passet, sitter på  
Bangladeshvisat och tror att det är Indien och att det har gått ut.  
Sedan bjövs liv på natten: Tog kronbad - som jag sedan på morgonen  
har fick ut från vänta utet. Fortfarande sitter det en bit kvar  
varinne. Om möjligt att få ut, när jag väntar mig svuller det något.  
och nörsin försämrats. Jag får gå till en bokst som får spola örat.  
på kvällen i Hyderabad rickshaw till Nampally High Road, där jag ska  
tionen och höra om förbindelser till Puri. Köpte sedan en fisk 80  
i en butik och tog med åter till hotellet. När förtäring uppe på supe  
Lodge och höra om rum för morgondagen, och passade - så ett bra mid-  
dagen i deras restaurang.  
Biljettköpet: blev nämnda från en lucks till nästa, stället  
efter ingående av supervisör visade det sig vara den första som  
skulle sköta om reservationer av Konarak Express. 60 rupier grundpris  
6 rup tilläg för supermat och 10 för sovplats. Jag svarar 90  
minuter att köpa biljetten, kommitre lvg till Golcondafortet följande  
kl 12 (pytte till super Lodge följande på morgonen).

# SYDASIENRESAN 1982

- Sri Lanka 2–31 mars. Inledning på resan
  - Moskva-Colombo-Matara [Resebrev 37](#)
  - Dambana-Kandy-Kotmale-HattonKotmale-Hatton Resebrev 135
  - Jaffna-Vavuniya-Negombo-Talaimannar Resebrev 136
- Indien. 1-11 april. Rameshwaram-Madurai-Trivandrum-Alleppey-Periyar Lake. [Resebrev 38](#)
- Indien. 1-11 april. Ooty-Bangalore-Mysore-Kodaikanal [Resebrev 10](#)
- Indien. 19-26 april. Bangalore-Chennai-Trivandrum [Resebrev 39](#)
- Indien 27 april–1 maj. Trivandrum-Chennai-Nellore-Bhuaneswar-Kolkata [Resebrev 40](#)
- Indien 1-6 maj. Calcutta  
Första mötet med min blivande hustru Bubu [Resebrev 9](#)
- Indien 7-11 maj. Darjeeling [Resebrev 35](#)
- Indien 12-21 maj. Sikkim [Resebrev 124](#)
- Indien/Bangladesh. Siliguri-Saidpur-Bogra [Resebrev 41](#)
- Bangladesh. Dhaka. [Resebrev 42](#)
- Bangladesh. Sylhet-Rashidpur [Resebrev 43](#)
- Bangladesh. Chittagong-Rangamati- Cox's Bazar [Resebrev134](#)
- Bangladesh. Dhaka- Barisal-Khulna [Resebrev133](#)
- Indien 27 juni-8 juli. Calcutta igen. [Resebrev 123](#)
- Indien 9-11 juni. Kondagaon, Bastar. [Resebrev 74](#)
- Indien 12-20 juli. Delhi-Jaipur-Jodhpur-Jaisalmer [Resebrev 75](#)
- Indien 23-31 juli. Jodhpur-Ahmedabad-Bombay-Pune [Resebrev 76](#)
- Indien 3-7 augusti. Goa [Resebrev 77](#)
- Indien 8-14 augusti. Hospet/Vijayanagar-Hyderabad-  
Bhubaneshwar/Puri. [Resebrev 78](#)
- Indien 15-25 augusti. Calcutta. [Resebrev 11](#)
- Burma 26 augusti – 1 september. Rangoon. [Resebrev 66](#)